

België - Belgique  
P.B./P.P.  
9000 Gent X  
BC 6708

Driemaandelijks tijdschrift  
van de Stichting  
Vlamingen in de Wereld



# Opgroeien als wereldburger



Verantwoordelijke uitgever: Koen Van Der Schaeeghe | Zenith-gebouw | Koning Albert II laan 37 | 1030 Brussel | erkenningsnummer P109064 | Afgiftekantoor Gent X



**NTC-online**  
van **Edufax**

Dan is het  
onderwijs al  
goed geregeld!

## Succesvol instromen begint met NTC-online

De basis voor een succesvolle terugkeer in het Vlaamse onderwijssysteem begint al tijdens het verblijf in het buitenland met NTC-online van Edufax.

Meer weten? Neem dan contact met ons op. Op basis van ruim 20 jaar expertise en innovatie in afstandsonderwijs krijgt u het allerbeste advies en uw kinderen het allerbeste onderwijs!

T +31 (0)40 204 74 70 • E [info@edufax.nl](mailto:info@edufax.nl)

Edufax is member of



“

Onze dochter heeft haar eerste rapport, sinds onze terugkeer uit het buitenland, van haar nieuwe school ontvangen en ze heeft het geweldig gedaan.

Wat ik je dus eigenlijk wil vertellen, is dat ik een absolute voorstander ben van het Edufax systeem en dat het in ons geval bewijst te werken. ”

*Naomi*

**Edufax**  
internationale  
onderwijsbegeleiding



[www.edufax.nl](http://www.edufax.nl)

## Bedankt Guido (1937-2015)

Recent nam deze stichting afscheid van een icoon. Guido Dutry is de gewezen directeur van *Vlamingen in de Wereld*, die hij leidde tussen 1981 tot 2002. Hij was al die jaren het boegbeeld, de man die de organisatie uitbouwde en verankerde. Na zijn actieve loopbaan konden we blijven rekenen op zijn inbreng als bestuurslid. In 2014 kenden zijn collega-bestuurders hem de titel van ere-directeur toe.

Meer nog dan directeur was Guido Dutry een **icoon** en een **inspirator**. Hij verlegde meer dan één steen. Sinds begin jaren '80 van vorige eeuw was hij een inspirator voor Vlamingen in de Wereld. Ook voor een eigen Vlaams buitenlands beleid, dat in die jaren nog in zijn kinderschoenen stond, behoorde hij tot de hevige voorstanders. Guido Dutry drukte zijn stempel op de wereld of toch op die stukjes waar Vlaamse families gedurende veel decennia van de vorige eeuw hun heil zochten. Onder zijn hoede werd publieksdiplomatie bedreven toen de term nog moest uitgevonden worden en werden de uitgeweken Vlamingen gepromoveerd tot ervaringsdeskundigen en de feitelijke knowhow van de stichting.

Guido Dutry was een **gangmaker** en, tot het veel te vroege einde, het levende geheugen van de stichting. Tussen 1981 en 2002 gaf Guido Dutry als directeur-coördinator richting aan de organisatie. De databank, de dienstverlening, de uitbouw van een netwerk van vertegenwoordigers, de tabakspluk,... bij dit alles droeg Guido meer dan zijn steentje bij. Net zoals



bij de wetswijzigingen die leidden tot de dubbele nationaliteit en het stemrecht voor landgenoten in het buitenland. Hij was een bevoorrechte getuige van hoe steeds meer Vlamingen Vlaanderen wereldwijd uitdroegen.

Guido Dutry was een **voorloper**. Hij overtuigde diverse politieke actoren van het nut en het bestaansrecht van de stichting. Vanuit een voornamelijk cultureel getinte organisatie groeide VIW uit tot een instrument voor het Vlaams buitenlands beleid. Wereldwijd netwerk en persoonlijke service: het zijn de kernbegrippen waarmee de stichting haar toegevoegde waarde uitdraagt. Het was Guido Dutry die hiervan de kiemen zaaide.

Het is met grote dankbaarheid en erkentelijkheid dat we afscheid nemen van Guido. De stichting zal je nooit vergeten.

**Koen Van der Schaegehe, uit naam van de voltallige Raad van Bestuur**

### COVERSTORY

Katrien (22) is een geboren wereldburger. Ze noemt Brazilië haar geboorteland, Vlaanderen haar thuis en ze grijpt maar al te graag elke kans om over de grenzen te kijken. Gevangenispsychologe zijn in Bolivia, bijvoorbeeld. Daar zegt deze leergierige jonge vrouw met een onstilbare honger naar buitenlandse ervaringen geen 'nee' tegen. Een internationale carrière, die staat voor haar vrijwel in de sterren geschreven.



10



26



28

- 3 Woord van de voorzitter
- 4 Opgroeien als wereldburger
- 6 VIW-club in Arizona
- 8 Expattribiek
- 9 Mobiele burgers verdienen aandacht
- 10 Wereldreizen en ondernemen
- 12 Katrien Schoofs in Kroatië
- 14 Interview met minister-president Geert Bourgeois
- 16 Wereldwijd verhuizen met Gosselin
- 18 Boek 'De grote sprong zijwaarts'
- 20 Europees recht: Op pensioen in EU-buitenland
- 22 Bye bye Belgium
- 24 Waterbouw – high tech, hands on
- 26 Board'n Breakfast in Frankrijk
- 27 Vlaamse B&B's
- 28 Beursstudent in New York
- 30 Vlaamse volkdsdiplomatie in de VS
- 32 Geert De Proost, diplomaat met een brede blik
- 33 Nederlands onderwijs
- 34 Verstrengde regels voor schijnhuwelijken
- 36 Belgische animatiestudio in Barcelona
- 38 Vlaamse week in Gdansk
- 39 Piazza
- 40 Gespot: Kaat Higham-Bouten

Brussel 3450 km

BVN, en je voelt je overal thuis

BVN, en je voelt je overal thuis

Amsterdam 4738 km

# VER WEG EN ZIN IN THUIS?

Stem dan af op BVN, de beste televisie voor Vlamingen en Nederlanders in het buitenland. Sport, actualiteit en entertainment, in je eigen taal. Zo blijf je altijd bij, waar je ook bent!



[www.bvn.tv](http://www.bvn.tv)

één

CANVAS





JAN VAN DOREN

# Woord van de voorzitter

## Over volksdiplomaten en handelsagenten

**P**ater Damiaan werd bij ons enkele jaren geleden door het grote publiek verkozen tot grootste landgenoot aller tijden. Jozef De Veuster, alias pater Damiaan, is wellicht ook de bekendste Vlaming in de wereld, en zeker in de VS. Dat konden we begin mei nog eens vaststellen bij de inhuldiging van de "Father Damien Way" in New York City door Vlaams minister-president Geert Bourgeois, op missie naar de Oostkust van de VS. Er zijn nog maar een handvol straatnamen in NYC die de naam van een prominent figuur als bijnaam kregen. Pater Damiaan bevindt zich in select gezelschap met o.a. Nelson Mandela. De inhuldiging werd feestelijk onthaald.

Voor onze kleine Vlaamse regio zijn gereputeerde medeburgers en historische figuren vaak een uithangbord waarmee we belangstelling wekken in de grote wereld. We pakken er graag mee uit, en terecht: Pater Damiaan, Vlaamse meesters als Rubens en Van Eyck, sporticonen als Eddy Merckx ...

Maar niet enkel die historische figuren tellen. Vandaag zijn er tal van prominente en minder prominente Vlamingen in het buitenland die Vlaanderen mee op de kaart zetten. Ook dat heb ik mogen ondervinden tijdens de missie van de minister-president, waar onze stichting aan meewerkte. In Philadelphia werd een uitgebreide Vlaamse delegatie met veel luister ontvangen bij VIW-vertegenwoordiger Daisy Mertens. Zij leidde de delegatie ook rond in het historische hart van Philadelphia. Daisy is ingeburgerd in de VS en 'Phili', maar legt voortdurende bruggetjes naar Vlaanderen. Daarna was het de beurt aan 'onze' componist-dirigent Dirk Brossé, om 'zijn' Philadelphia Chamber Orchestra te dirigeren voor een concert. Een 1.500 muziekliefhebbers tekenden present om de 'maestro', zoals ze hem daar noemen, aan het werk te horen.

Tijdens de missie hebben we nog vele Vlamingen ontmoet die zich een weg vonden in de States, maar die nog steeds een hart hebben voor hun thuisland, voor Vlaanderen (zie verslag op blz. 30-31). Een aantal zet zich ook actief in om die banden te versterken, Vlamingen daar een handje te helpen, of Vlaanderen bekender te maken. Met het geven van lessen Nederlands aan expatkinderen, met het organiseren van stadstochten in NYC voor landgenoten, met het

organiseren van netwerkevents ...

Het netwerk van Vlamingen in de Wereld is een bijzonder levendig netwerk, in constante beweging, in een steeds mobieler en globalere wereld. Dat netwerk kan Vlaanderen veel bieden, zo maakte deze missie nog eens duidelijk. Onze VIW-vertegenwoordigers kunnen zich ginder met recht en rede de titel van 'volksdiplomaten' geven. Minister-president Geert Bourgeois nam zelf het woord in de mond. Ze krijgen dus erkenning, en daar kunnen onze vertegenwoordigers trots op zijn.

Tijdens de missie werd ook een nieuw netwerk van Vlaamse expats gelanceerd: Flanders Business Worldwide. Dit professionele netwerk op LinkedIn richt zich tot Vlaamse zakenlui en managers in het buitenland. Het is een samenwerking tussen Flanders Investment & Trade, VIW en de werkgeversorganisaties VOKA, Unizo en Agoria. Het is de verderzetting van het vroegere concept van 'Club Diaspora', maar in een nieuw en moderner kleedje, nl. door gebruik te maken van de wereldwijde zakelijke sociale netwerking tool LinkedIn.

Flanders Business Worldwide zal bestaan uit het wereldwijde netwerk van Vlaamse Economische Vertegenwoordigers van FIT en Vlaamse ondernemers en managers in het buitenland. Het opzet is om gerichte contacten tot stand te brengen tussen Vlaamse bedrijfsleiders die met hun bedrijf in Vlaanderen internationaal (willen) gaan en Vlamingen in het buitenland die bereid zijn informatie, ervaringen of contacten te delen die Vlaamse bedrijven kunnen helpen op de betrokken markt. Vlamingen in het buitenland die lid worden, kunnen in de LinkedIn groep de banden met Vlaanderen versterken, hun zakelijk netwerk en zakenkennis uitbreiden.

De LinkedIn groep is een gesloten groep, omwille van de specifieke zakelijke focus. Toetreden kan enkel mits aanvraag tot lidmaatschap, door de partners goed te keuren. Er wordt gemikt op Vlaamse internationale ondernemers en uitgezonden Vlaamse managers aan het roer van een buitenlandfiliaal. Vind Flanders Business Worldwide met de zoekfunctie in LinkedIn. Naast volksdiplomaten kan het netwerk van Vlamingen in het buitenland ook handelsagenten leveren. 

Jan Van Doren, voorzitter VIW



## Gevangenispsychologe in Bolivia

Stages bestaan er in alle soorten, termijnen en landen en zijn elk op hun manier uniek. Maar de functie en werkplek van psychologe in spe Katrien Homan (22) spreken tot de verbeelding. Katrien kon als studente psychologie een half jaar in een Zuid-Amerikaanse jeugdgevangenis meedraaien. 'Gevaarlijk' is waarschijnlijk het eerste woord dat in je opkomt. Katrien beaamt dat die associatie snel valt wanneer het om een gevangenis gaat. "Iedereen denkt dat werken in een gevangenis in Bolivia gevaarlijk is. Mocht ik in een gevangenis met meerderjarigen stage lopen, kon die assumptie misschien kloppen. Maar ik werk met kinderen tussen dertien en achttien jaar. Ik heb me nog geen seconde bedreigd gevoeld."

AUTEUR JESSICA JACOBS

**K**atrien heeft een goed gevulde rugzak wanneer het op internationale ervaringen aankomt. Ze kwam in Brazilië ter wereld, haar moeder nam haar mee op haar omzwervingen langs Polen en België en ze woonde ook al in Spanje. Zo groeide Katrien op tot een leergierige jonge vrouw met een onstiltbare honger naar ervaringen in het buitenland. "Internationaliteit is voor mij een manier van leven. Zonder reizen, het leren kennen van nieuwe mensen

en culturen, kan ik niet overleven." Als het maar even kan, inspireert ze graag andere jongeren om ook over de grenzen te kijken. Daarom stelde ze zich kandidaat voor een fotoreportage van VIW over expats. "Ik weet niet of het ondertussen al te laat is, maar ik zou graag willen meewerken en wat foto's opsturen", schreef ze. En wat een foto's mailde ze door! Ze staven de geruchten dat Bolivia een van de mooiste landen van Zuid-Amerika is.

### GEBOREN WERELDBURGER

Als leerling aan een Europese school ontwikkelde Katrien vooral een Europees burgerschapsgevoel. "Maar na vijf jaar studeren aan een Vlaamse universiteit, de VUB, begon ik Brussel echt als mijn thuis te zien." Toch heeft ze ook nog een sterke band met Brazilië. Katrien was nog heel jong toen zij met haar moeder naar Polen vertrok, maar samen maakten ze nog regelmatig een lange reis naar Brazilië. "Mama vond het heel belangrijk dat ik mijn geboorteland kende. Daarom bezochten we lange tijd zelfs tweemaal haar vrienden in Brazilië. We verbleven er telkens drie weken en trokken ook op verkenning uit om nieuwe plaatsen te ontdekken. Mijn band met Brazilië is ongelooflijk sterk, ook al spreek ik jammer genoeg nog geen Portugees."

### STAGE IN BOLIVIA

Het was niet haar eerste keuze, dit Zuid-Amerikaanse land waar ze nog nooit geweest was. Katrien is dan wel geboren in Zuid-Amerika, haar moeder vond het aanvankelijk geen al te goed idee dat ze naar een land zou vertrekken dat voor hen beiden onbekend was. "Ze had vooral schrik dat het er niet veilig zou zijn.



Maar ze liet me zelf beslissen en steunde me ook in die beslissing. Bolivia stond nooit op mijn lijstje van landen waar ik zou willen wonen, zelfs niet om heen te reizen." Maar toen ze via haar opleiding aan de VUB de kans kreeg om er stage te lopen, kon Katrien het aanbod niet afslaan. De Belgische omgeving opnieuw enkele maanden inruilen voor een ander land leek haar wel wat. "Toch was ik vreemd genoeg redelijk emotioneel in de aanloop naar mijn vertrek. Natuurlijk zocht ik wel wat informatie op over de plaatselijke bevolking, cultuur en economie. Maar ik vertrok met niet meer dan deze kennis, een volle trekruzak en een nieuwsgierige instelling." Die attitude is misschien wel de allerbelangrijkste uitrusting bij het begin van een 'nieuw leven' in het buitenland.

### GEVANGENISPSYCHOLOGE

Volgens haar oorspronkelijke plan zou Katrien een half jaar stage lopen bij een organisatie die met straatkinderen werkt. Maar ter plaatse bleek ze zich moeilijk te kunnen vinden in de werking van de organisatie. "Ik had problemen met sommige teamleden en ook contact leggen met de straatkinderen ging moeizaam. Heel jammer, maar ik voelde me er onwennig. Gelukkig kon ik van stageplaats veranderen. De VUB bood nog een andere stageplaats aan in Bolivia, in de jeugdgevangenis in La Paz." Zoals gezegd klinkt dat gevaarlijk, maar Katrien is er helemaal van overtuigd dat het gevaar beperkt is. "Het gaat om 35 kinderen, dat is een aantal dat nog makkelijk onder controle te houden is. Ik ben ook nooit alleen met hen, er is altijd een bevoegde in de buurt en buiten een paar uitzonderingen, zijn de kinderen allemaal schatjes die in een verkeerde situatie beland zijn. In het algemeen voelde ik me in Bolivia even veilig als in alle andere landen waar ik ooit woonde. Net als in Brussel heb je er de mooie en veilige wijken, maar ook minder veilige buurten." Als assistent van de psychologe had Katrien vooral ondersteunende taken, zoals rapporteringen uitschrijven, inkopen doen voor activiteiten en waar nodig zelf therapie geven. "Meestal zat ik gewoon bij de jongeren en wanneer ik merkte dat iemand over een serieus onderwerp wild praten, probeerde ik dat gesprek aan te knopen."



### EEN ERVARING RIJKER

Met een stage in het buitenland leerde Katrien niet alleen een nieuwe cultuur kennen, ze bouwde ook vakspecifieke ervaring op en kreeg de kans om een nieuwe plaats in de wereld te ontdekken. Naargelang de stagebestemming kan de culturele aanpassing wat draaglijker of net heel moeilijk zijn. Voor Katrien was de kennis van het Spaans die ze eerder al had opgedaan bij een Erasmusuitwisseling in Spanje onontbeerlijk om haar stage tot een goed einde te brengen. "De doorsnee Boliviaan spreekt geen Engels, en als psychologe moet je natuurlijk communiceren, dus ik heb de voorbije maanden nog eens extra op mijn Spaans kunnen oefenen. Daarnaast leerde ik tijdens de stage veel bij over mezelf en heb ik intussen meer mensenkennis dan voor mijn vertrek. In mijn ogen zijn respect en tolerantie de belangrijkste kwaliteiten van een psycholoog. Enkele maanden in een andere cultuur, ver weg van huis en communiceren in een andere taal dragen zeker bij tot die eigenschappen." Het spreekt voor zich dat het niet altijd even gemakkelijk is om met adolescenten te werken die al een moeilijk leven achter de rug hebben. Maar dat maakt de goede momenten natuurlijk extra speciaal. Als je veel liefde wilt geven zonder al te veel terug te verwachten, raadt Katrien deze stage zeker aan: "Er valt heel wat te leren van deze jongeren."

### MOOISTE LAND VAN ZUID-AMERIKA

Een grote culturele aanpassing is één ding, de impact van het hoogteverschil is nog iets anders. Door de



hogere ligging, zo'n 3600 meter hoogte, is de lucht in La Paz ijler. Zelfs na maanden aanpassen voelde Katrien zich nog steeds sneller buiten adem en had ze vaak last van hoofdpijn. De keerzijde van de medaille wanneer je uitzicht hebt op de prachtige hoge bergen rond La Paz, waar trouwens de hoogste internationale luchthaven ter wereld ligt. "Velen zeggen dat Bolivia qua natuur het mooiste land van Zuid-Amerika is. Van wat ik gezien heb, kan ik dat beaamen. De natuurlijke rijkdom is er zo gediversificeerd. Het land heeft geen kust, maar in het zuiden ligt een immense zoutvlakte en als je de bergen verlaat, kom je in de jungle terecht."

Als Katrien op dit moment haar professionele toekomst zou uitstippen, zou ze gaan voor een job waarbij ze om de vier jaar in een ander land kan werken. "Ik weet nog niet hoe ik het precies ga regelen. Maar dat ik een internationaal leven wil leiden, daar ben ik intussen wel zeker van: geregeld een nieuwe plaats, een nieuwe taal, een nieuwe cultuur, nieuwe mensen leren kennen. Het draait ook om de spanning iets achter te laten en ergens anders opnieuw te kunnen beginnen." 



# Succesvolle VIW-club in Arizona

Arizona, de Amerikaanse staat van de Grand Canyon, cactussen en zomerse hittegolven. Maar ook de Vlamingen gedijen er goed en vinden er elkaars gezelschap. VIW-vertegenwoordiger Al Wynant organiseert maandelijks afwisselend een restaurantbezoek en een koffieklets voor de landgenoten in zijn regio. "Bij de koffieklets horen steevast verse Luikse wafels en de beste Belgische chocolade die je in heel Arizona kan vinden."

AUTEUR JESSICA JACOBS

De lekkernijen die Bruggeling Frederiek Verbeke in zijn chocoladebar in Scottsdale serveert, zijn aanlokkelijk. Maar vandaag ontmoeten de Belgen elkaar in de Thirsty Lion Gastropub & Grill om de hoek. 'We gaan de Ieren tonen hoe Belgen St. Patrick's Day vieren', dat is het motto van de avond. Nederlandstalige en Franstalige Belgen en enkele Amerikaanse partners, want ook zij zijn van harte welkom, schuiven zich achter twee lange tafels in de Ierse pub.

Dat het gezelschap zo zijn eigen cultuur en gewoonten heeft, laat zich merken. De laatste sojaboon van het gedeelde voorgerecht blijft als schamstuk op het bord in het midden van de tafel liggen. "Een Amerikaan zou het al lang verorberd hebben, maar Vlamingen vinden zo iets onbeleefd en laten het laatste stuk liggen", lacht Shanti Sandoval. "Om dan argwanend te kijken wie het toch durft nemen" Shanti woont haar hele volwassen leven al in Amerika. Ze werd geboren in Arizona, bracht haar jeugd door in Vlaanderen en kwam op voorstel van haar grootmoeder terug naar Arizona voor studies. Hier, omringd door andere Vlamingen, merkt ze de gelijkenissen en verschillen op. "Zo zal een Amerikaan nooit zijn hamburger met mes en vork eten, zelfs niet in een chic restaurant, maakt niet uit hoe groot die burger is." Ik bekijk de verschillende lagen van mijn American size burger, de saus die ongetwijfeld over mijn handen zou lopen, en snijd er beslist nog een stukje met mes en vork af.

## IETS VAN THUIS

VIW-vertegenwoordiger Al Wynant gedraagt zich als een galante gastheer, entertaint de genodigden en stelt iedereen aan elkaar voor. Het vergt wat inspanning, maar Al maakt er een hele onderneming van om zo veel mogelijk Belgen uit de buurt te verenigen. "Het is leuk om samen te komen, een beetje sfeer van thuis te hebben en ons Nederlands

te oefenen. Want na meer dan twintig jaar in het buitenland kan zelfs je moedertaal al wat 'roestig' worden." Toen Al in '89 in Tucson, Zuid-Arizona, ging wonen, waren Belgische producten er nog onvindbaar. Sinds die tijd is er veel veranderd. "Intussen heb ik een Belgische chocoladebar op wandelafstand van mijn huis en de winkels verkopen Belgisch bier; zelfs Liefmans, het bier van de kleine brouwerij uit mijn heimat Oudenaarde. Tegenwoordig kan je ook alles bestellen via het internet, waardoor je zelfs in de keuken Belg kan blijven als je dat wilt."

Via de Facebookpagina 'VIW Arizona' en mailing houdt Al landgenoten in de omgeving op de hoogte over bijeenkomsten. Ook vragen rond visa en verblijfsvergunning, goede woonomgevingen in Arizona en vragen in verband met terugkeren naar België beantwoordt hij graag. Hij stopt heel wat energie in het samenbrengen van Belgen, maar voelt zich tegelijkertijd ook helemaal thuis in Arizona. "Het is een mooie staat met heel wat natuur, de Sonorawoestijn in het zuiden en de Grand Canyon in het noorden. Het klimaat is in niets te vergelijken met het Belgisch klimaat. De zon schijnt bijna altijd en de zomers kennen verzengende temperaturen die mensen de hele dag binnenhouden. Op politiek vlak zijn de zuidelijke staten van de VS gekend als 'conservatief'. Maar voor ondernemingen is het hier een uitstekend klimaat. Alles is nog steeds mogelijk in Arizona, dat is één van de redenen dat ik hier woon."

## ROTATIE

Maandelijkse aanwezigheid op de bijeenkomsten is zeker geen verplichting. "Voor sommigen komt het beter uit om 's avonds af te spreken, anderen



Belgen in Arizona vieren St. Patrick's Day in een Ierse pub in Scottsdale.



Idem



Koffieklets bij Chocolade van Brugge in 2013, de groep blijft groeien

vinden de koffieklets 's middags handiger. Door af te wisselen willen we iedereen de kans geven om erbij te horen." Dat het een succes is, bewijst de opkomst, die elke maand opnieuw tussen de vijftien en vijventwintig Belgen ligt. 

**VIW-Arizona komt elke tweede zaterdag van de maand samen. Afwisselend voor een koffieklets om 14.30 uur of 's avonds op restaurant. De volgende bijeenkomsten zijn een etentje op 11 juli en koffieklets bij Chocolade van Brugge op 8 augustus.**



Mail Al Wynant op [wwijnant@gmail.com](mailto:wwijnant@gmail.com) of volg de Facebookpagina 'VIW Arizona' voor meer info





**d-teach**

online afstandsonderwijs

Voorbereiding op buitenlands onderwijs

Voorbereiding op Vlaams onderwijs

Bijscholing in binnen- en buitenland

nu **GRATIS**  
**TESTLES**



[www.d-teach.com](http://www.d-teach.com)

[info@d-teach.com](mailto:info@d-teach.com)

+32 9 265 02 58

U werkt of stelt  
personeel tewerk buiten de E.E.R.?  
Wij zijn uw bevoorrechte partner.

pensioen  
Geneeskundige verzorging  
ongevallen...



Dienst voor de bijzondere  
socialezekerheidsstelsels



Jozef II-straat 47 1000 BRUSSEL

+32 2 239 12 11

[overzee@dibiss.fgov.be](mailto:overzee@dibiss.fgov.be)

[www.dibiss.fgov.be](http://www.dibiss.fgov.be)

# Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen.

(SPREUKEN 31 VERS 10)



AUTEUR GREET ICKX

In juli 1990 ging ik als pas getrouwde vrouw voor de eerste keer naar China. Daar mijn schoonouders jammer genoeg geen toelating hadden gekregen om naar België te komen om ons huwelijk bij te wonen, had ik hen dus nog nooit ontmoet. En ik moet eerlijk toegeven dat ik, zoals de meeste mensen waarschijnlijk, toch een beetje zenuwachtig was. Ik had de toen nog beperkte literatuur over China wel gelezen, en had daaruit begrepen dat het begrip "schoonmoeder" in China een iets andere invulling kreeg dan in België. In deze cultuur, waar eeuwenlang meisjes die huwden werden opgenomen in de familie en het huis van de man en vaak hun eigen familie nooit meer zagen, was de rol van de schoonmoeder en een goede verstandhouding met haar letterlijk van levensbelang. Het jonggehuwde meisje werd verondersteld de lasten van de schoonmoeder te verlichten en moest vaak de ondankbaarste taken in het huishouden verrichten. De schoonmoeder bepaalde dus eigenlijk volledig of de bruid een gelukkig of ongelukkig leven zou hebben. Als je weet dat verschillende generaties samen één woonst deelden, wat nu nog vaak zo is zelfs in de grootsteden, is er aan dit feit in wezen minder veranderd dan men zou denken.

Toen we met een taxi - op zich reeds een bezienswaardigheid in het toen nog fietsrijdende Shanghai - aankwamen in de straat waar mijn schoonouders woonden, was de hele buurt uitgelopen om mij te zien. Het leek echt wel een scene uit het Kuifjesboek "De blauwe Lotus". We gingen de gang in en kwamen bij het huis dat oorspronkelijk helemaal in bezit was van de grootvader van mijn man, maar dat bij de communistische herverdeling kamer per kamer onder verschillende gezinnen verdeeld was. Mijn schoonvader was ons aan het station komen ophalen en ik verwachtte dus dat we naar de kamer van mijn schoonouders zouden gaan om daar mijn schoonmoeder te ontmoeten. Maar dat was niet het geval. We gingen de gelijkvloerse kamer binnen waar de grootmoeder van mijn man woonde met haar dochter en het gezin van haar kleindochter. Ik bleef herhaaldelijk zeggen aan mijn man "Moeten we niet eerst uw

moeder gaan bezoeken?" omdat in mijn denkwereld de moeder van mijn man wel op de eerste plaats kwam. Maar dat was dus duidelijk verkeerd gedacht. Ik werd in een stoel gezet, kreeg bij een temperatuur van veertig graden warme thee aangeboden en werd voorgesteld aan de grootmoeder (langs vaderskant), de tante en de nichten van mijn man. Pas na een tiental minuutjes verscheen mijn schoonmoeder daar ten tonele, een voor mij toch wel een beetje vreemd aanvoelende scène, omdat ik het normaal zou gevonden hebben om haar in haar kamer/huis te ontmoeten. Ik kon toen nog geen woord Chinees, maar zij kon een beetje Engels en sprak me dan ook in die taal aan. Goed wetende dat niemand

anders haar kon verstaan, zei ze me ongeveer het volgende: "Goeddag. Ik ben uw schoonmoeder en ik zal een goede schoonmoeder voor jou zijn, want ik heb geen gelukkig leven gehad en ik wil dat jou niet aandoen". Ik wist echt niet hoe ik hierop moest reageren en heb haar dan maar omhelsd en "Thank you" gezegd.

In de daaropvolgende jaren, toen mijn Chinees verbeterde en ik door zo lang daar te wonen, de cultuurlagen één voor één afgepeld had, kon ik deze toch wel hard aankomende boodschap een beetje beter plaatsen. Een verhaal, vergelijkbaar met dat van ontelbaar veel intelligente vrouwen...

wordt vervolgd... 



1990: Drie generaties Tu "Taitai"

## KLAGERS ALLER LANDEN

**A**pril en mei in Noord-Thailand betekent verzengende hitte. Een zwembad, een koude douche, liters ice tea. Niks kan soelaas brengen. Heet is heet. En toch is het oké. Ik ben vrijwillig naar hier verhuisd. *I deal with it.* In maart was er het *smokey season*, ook niet om mee te lachen. Rook, smog, damp, dagen aan een stuk. Geen weer om buiten te komen. In december was het 's morgens en 's avonds koud. Temperaturen zakten tot 5 graden in de bergen. Dit zijn de tropen. Het is hier verdikke veel te koud.

Van augustus tot eind oktober was er het regen-seizoen. Forse regenbuien, schimmel op de muren, overstromingen. Niet te doen.

In het Land van de Eeuwige Glimlach is het voor sommige buitenlanders onleefbaar. De lokale bevolking heeft volgens hen geen reden tot glimlachen. Toestanden hier: elektriciteit die af en toe uitvalt, het verkeer is te traag, vakmanschap is ver te zoeken, dienst na verkoop bestaat hier niet. Kwaliteitsvolle producten zijn onvindbaar.

De klagers zijn echter vrijwillig naar hier gekomen. Ze verlieten hun eigen land, op zoek naar groener gras, om hun droom in vervulling te laten gaan. Ze kwamen van ver: Australië, Engeland, de States, Frankrijk, Zuid-Korea. Hun thuisland had hen niks meer te bieden: het leven veel te duur, de mensen te zuur, de belastingen te hoog, te koud, te warm. Maar hier, in Thailand, hier ging het leven hen toelachen. Alles ging beter zijn.

Als een kat die haar eigen staart probeert te vangen, wordt geklaagd in de aanloop naar het vervullen van de droom. Wat in het thuisland misliep, daar wordt nu, aan de andere kant van de aardkloof, hevig naar verlangd.

Men denkt alvast aan de volgende bestemming: Hong Kong? Oman? Parijs? Pro's en contra's worden afgewogen, plannen gesmeed.

Intussen regent het hier, is het bloedheet, loopt het verkeer vast. De apocalyps is nabij.

Klagers klagen waar dan ook, over wat dan ook. Het is een full time job, een levenswerk.

Ik hou van de geur na een fikse tropische regenbui, ik glimlach bij de verkeersstrapatsen in Chiang Mai, geniet ervan als ik een trui kan aandoen op een frisse ochtend in december. In het zwembad dobberen bij 40 graden op zondagnamiddag, brommeren langs de grens met Birma en niemand tegenkomen.

Ik hou ook van Gent, de boekenmarkt op de Ajuinei. Spaghetti in de Vooruit, het NTC, het Paard van Troje voor een goed boek. Het Sint-Gorikspein in Brussel, het jaagpad langs de Maas tussen Namen en Dinant. Schoon.

Maar ik ben toevallig in Noord-Thailand terechtgekomen. Vrijwillig. Het gras is hier groen, maar niet groener dan elders. Anders groen. Het is hier goed.

ELKE VANDERMIJNSBRUGGE

LEERKRACHT IN THAILAND



## Mobiele burgers verdienen aandacht

Volgens recente gegevens die de *Europeans Throughout The World* (ETTW) verzamelde, leven tussen de 60 en 80 miljoen Europese burgers buiten hun eigen land; meer dan 14 miljoen daarvan in een van de andere 27 EU-lidstaten. Het is een groeiende populatie, die de nodige aandacht verdient. Die aandacht kreeg het recent van het Letse Voorzitterschap van de Europese Raad. In samenwerking met ETTW organiseerde het op 11 & 12 mei in Riga een conferentie met als onderwerp *How to improve intra-European mobility & circular migration? Fostering diaspora engagement*. AUTEUR KOEN VAN DER SCHAEGHE

### Mobiele burger

Na afloop werden aanbevelingen geformuleerd. Deze betreffen de nood aan kwaliteitsvolle cijfers aangaande interne Europese migratie; de impact van misverstanden betreffende vrijheid van beweging en migratie, het wegwerken van negatieve externe effecten van migratie; het belang van kennis van vreemde talen en van informatie over tewerkstellingsmogelijkheden in andere EU Lidstaten. Tevens werd beslist om te ijveren 2017 voor een *Europees Jaar van de Mobiele Burgers*. Tot slot werd het belang onderstreept om te lobbyen voor diaspora gelinkte conferenties in het kader van het roterend EU-voorzitterschap.

De adviezen worden door de deelnemende organisaties verder opgevolgd. Zo werden reeds de nodige contacten gelegd met de twee komende voorzitterschappen van de Europese raad om een conferentie te wijden aan aspecten die hoog op hun nationale agenda staan. Zo zou tijdens het Nederlandse voorzitterschap een conferentie worden georganiseerd omtrent *Free movement of families: how to support their mobility needs*

### Expatsbeleid

Sinds de allereerste kiem van het Europese project, is het recht op vrij verkeer en verblijf een belangrijke pijler van het Europese burgerschap. Het bevordert en onderstreept de waarde van de Europese integratie. Die mobiliteit neemt alleen

maar toe. De ruime EU-uitbreiding in 2004 zorgde voor een toename van die mobiliteit. Maar ondanks de stevige verankering van het 'vrij verkeer' in de EU-wetgeving, is er ook tegenkanting. In sommige landen wordt gefocust op de negatieve in plaats van positieve gevolgen van deze mobiliteit.

Een mooi antwoord op deze bezorgdheid zou een *Europees Jaar van de Mobiele Burgers* kunnen zijn. Hiervoor wordt 2017 naar voren geschoven. Tijdens dit jaar kunnen bekommernissen aangekaart worden, maar wordt de diaspora positief in het daglicht geplaatst. Idealiter mondt zo'n jaar uit in een allereerste Verdrag voor *Europeanen die wonen in het buitenland*. Want een Europees expatsbeleid is meer dan ooit aan de orde, een eis die wordt onderschreven door de Europese koepelorganisatie ETTW waarvan Vlamingen in de Wereld stichtend lid is. Het schuift volgende doeleinden naar voren:

- democratische rechten verzekeren voor alle burgers binnen de EU, waar zij ook wonen (kiesrecht op diverse niveaus)
- aan mobiele Europese burgers dezelfde rechten verlenen als aan voltijds residenten burgers.
- de bijstand aan Europese burgers verbeteren: efficiënte consulaire bijstand; het faciliteren van toegang tot nieuws uit Europa, tot scholen, tot onderwijs in de eigen

moedertaal, wederzijdse erkenning van diploma's; overall gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en het recht hun pensioen te ontvangen waar zij ook wonen

- Europees waarden uitdragen in de expatgemeenschap wereldwijd.
- het bevorderen van een succesvolle integratie in het nieuwe thuisland (door ervaringen met *best practices* uit te wisselen en afspraken te maken met de betreffende landen).
- inzetten op een efficiënt, goed functionerend beleid voor expats die terugkeren naar hun land.
- een Europees beleid ontwikkelen met als doel talentvolle mensen binnen het Europese continent te houden
- een wettelijke basis scheppen voor een EU-financiering van maatregelen gericht op de bevordering van de culturele verscheidenheid binnen de lidstaten en op toelating van niet-gouvernementele organisaties uit de Europese diaspora tot EU-projecten
- een volledige politieke vertegenwoordiging in het land van herkomst verlenen aan door expats verkozen parlementsleden. <sup>10</sup>



WWW.EUROMONDE.EU

# Wereldreizen en ondernemen

## Lien De Pau toont vrouwen hoe het moet



Lien met zicht op de zoutvlakten in Uyuni, Bolivia

Volgens de planning op haar blogpagina zou ze momenteel in Colombia zitten, en ja hoor, daar tref ik haar. “Morgen ben ik even in België voor een opname bij Café Corsari, maar daarna vertrek ik weer”, mailt ze. Je zou haar een wereldreiziger kunnen noemen, al is dat niet haar doel ‘an sich’. Ze is bovenal ondernemer, in die zin dat ze met ondernemen haar brood verdient, maar ook in de letterlijke betekenis van het woord. De voorbije twee jaar en half reisde ze, traag maar zeker, door Azië en Zuid-Amerika, ze nam haar leven in eigen handen. AUTEUR JESSICA JACOBS

**L**ien (34) is een doorzetter die gaat voor haar dromen, ook al ligt de weg bezaaid met obstakels. Op een strand in Kenia, waar palmbomen voor schaduw zorgen en kokosnoten voor drinken, las ze het boek “Een werkweek van vier uur”. Ze liet zich inspireren, ook al las ze over een leven dat haar onmogelijk leek. Intussen is zij zelf een inspiratiebron, met haar eigen netwerk ‘Zeker Van Haar Zaak’ wil ze vrouwen de kracht geven om hun dromen te realiseren.

### Een wereldreis maken, wat sprak je erin aan?

“Het was niet mijn bedoeling om aan een wereldreis te beginnen toen ik eind 2012 naar Maleisië vertrok. Het klinkt misschien raar, maar dat is zo gaandeweg gegroeid. Als ik steeds blijf doorreizen, dan zal ik op een bepaald moment allicht wel een wereldreis gemaakt hebben. Ik ben niet bezig met landen tellen, continenten aaneenrijgen of stempels in mijn paspoort verzamelen. Daar lig ik niet van wakker.”

### Hoe kwam je op het idee om ondernemen en reizen te combineren?

“Toen ik in 2012 vertrok, had ik niet gedacht dat ik dit zou doen. Ik had net fantastische, maar ook zware jaren achter de rug met mijn eerste start-up Morpheus, een consultancybedrijf gespecialiseerd in procesoptimalisatie. Ik had eigenlijk wel eventjes genoeg van al dat ondernemen. Tijdens mijn verblijf in Maleisië kwam ik in een tijdspanne van een paar dagen een Amerikaan, een koppel Zwitsers en een Argentijn tegen die allemaal al jaren reisden. Zij maakten me duidelijk dat het mogelijk is

om lang ‘op de baan’-zijn te combineren met werken of ondernemen. Deze ontmoetingen en de tips uit het boek “The Four Hour Workweek” deden mij beseffen dat, als ik écht jaren aan een stuk wil reizen, dat mogelijk is en ondernemen de beste manier is om dit te realiseren.”

### Dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, hoe pak je dit praktisch aan?

“Wat echt belangrijk is voor mij, zijn mijn laptop en een internetverbinding. Al de rest is bijzaak. Maar België maakt het niet makkelijk voor zijn landgenoten die voor meer dan een jaar in het buitenland verblijven. Toch niet als je

dit doet ‘op jezelf’ en dus niet via een bedrijf dat je uitzendt. Momenteel heb ik een referentie-adres, mijn bedrijven hebben hun maatschappelijke zetel nog in België en ik kan mij ook in België een loon uitkeren. Ik betaal er dus nog steeds belastingen en blijf ook in orde met alle verplichtingen voor mijn sociale bijdragen. Echter, ik denk erover om alsnog België ‘administratief’ te verlaten, omdat ik steeds minder de meerwaarde ervan inzie. Alleen heb ik nog niet alle consequenties op een rij. Ooit schrijf ik er een boek over, denk ik. Ook de reisverzekering was een moeilijk geval, omdat die me voor jaren moet dekken. Momenteel heb ik een reis- en diefstalverzekering bij WorldNomads, hun voorwaarden zijn het meest flexibel voor mensen zoals mij.”

### Heb je een bepaald plan welke landen je bezoekt en hoe lang je er verblijft?

“Nee, totaal niet. Omdat je nooit weet op welke plek je de ‘vibe’ goed vindt en waar niet. In het begin van mijn reis in 2012 plande ik nog iets meer, maar ik heb geleerd dat dat vooral veel stress en gedoe met zich meebrengt. Treinen



Duiken rond de Galapagos eilanden in Ecuador.

hebben nu eenmaal vertraging, je kan ziek worden of je wil gewoon ergens langer blijven. Ik boek amper retourtickets bijvoorbeeld."

**Je kent de pro's en contra's van een nine-to-five-job. Welke meerwaarde heeft jouw huidige werksituatie?**

"Ik heb een vijftal jaar in loondienst gewerkt voor ik Morpheus oprichtte. Hoewel een werknemersstatuut heel wat voordelen met zich meebrengt, kan het mentaal slopend zijn om aan iets mee te werken waar je niet achter staat. Jaren geleden had ik al op heel jonge leeftijd een burn-out. En hoewel we in België altijd maar minder uren werken, zitten we steeds vaker thuis met een burn-out."

"Elke dag opstaan en zélf kiezen of je iets doet om geld te verdienen of niet is een grote verantwoordelijkheid, maar als ondernemer is het wel volledig de jouwe. Ik vind dat fijn, dat voelt goed. En werken op een plek die inspirerend is – is het dan een tropisch strand in Indonesië, een appartement met zicht op besneeuwde bergen in Patagonië of een historisch plein in de binnenstad van Madrid - is gewoon fantastisch. Bijna dagelijks denk ik nog steeds: hoe zalig is dit!"

**Ervaar je de afwisseling van omgeving als een stimulans zowel privé als voor je onderneming?**

"Absoluut. Voor iemand met een heel breed interesseveld is dit fantastisch. Elke dag nieuwe impulsen, waardoor je geïnteresseerd, geïntrigeerd of gewoon stomverbaasd bent. Ook op zakelijk vlak is dit fantastisch. Ik vind dat elke ondernemer meermaals doorheen zijn of haar carrière naar het buitenland moet trekken, al is het maar voor een week of twee. Zo ontdek je problemen die globaal zijn, nieuwe zakelijke opportuniteiten, technologieën en andere werkwijzen om zaken te doen."

**Kan je tijdens het reizen een diepgaandere band opbouwen met je omgeving?**

"Ik heb een aantal fantastische vriendschappen opgebouwd de voorbije tweeënhalf jaar. Mijn trage vorm van reizen helpt me hierbij. Als je – bijvoorbeeld om te ondernemen - wil weten hoe het er in een land aan toe gaat, dan moet je daar gewoon een tijdje zijn en mensen écht leren kennen. Culturele verschillen zie je niet altijd aan de oppervlakte, dat vraagt tijd."

**Je verbleef al in verschillende landen en zit nu in Colombia. Welke indrukken liet deze reis op je?**

"Ik heb twee jaar in Azië gereisd en nu dus een halfjaar in Zuid-Amerika. Continenten die



De zonsondergang in San Cristobal, Ecuador.

je gewoonweg niet met elkaar kan vergelijken. Hoewel het fantastisch is om rond de Similan eilanden te gaan duiken, te wandelen in Patagonië of een salsafeest te houden in Colombia, mijn topmomenten zijn meestal de kleine ontmoetingen. En eten natuurlijk, absoluut eten! Je kan mijn topmomenten trouwens lezen en volgen op mijn blog No Mad Belgian"

**Je startte ook een eigen netwerk 'Zeker van haar Zaak', wat houdt dit in?**

"Het is een plek waar vrouwelijke ondernemers thuiskomen. Een netwerk van ondernemers (in spe) die elkaar ondersteunen, inspireren, evalueren en motiveren. In het voorjaar van 2015 hielden we een gratis en online 'Crash Course' voor vrouwen die nog moeten starten of net begonnen zijn met ondernemen. Tien weken lang deelde ik mijn ervaringen als ondernemers met meer dan duizend vrouwen. Onze grootste uitdaging vandaag is om ondersteuning en kapitaal te vinden bij bedrijven zodat we meer start-ups kunnen helpen. Dit betekent meer jobs en meer vrouwen als rolmodellen."

**Je hebt wel wat ervaring te delen als het op ondernemen aankomt?**

"Ja, klopt. Ik heb een vijftal projecten onder mijn beheer. Mijn ervaring zit hem uiteraard in start-ups en die binnen het jaar laten doorgroeien tot een stabiel en financieel gezond bedrijf. Ik ben ook een *bootstrapper*, wat wil zeggen dat ik enkel bedrijven opstart met amper of geen kapitaal. Ik ben dus iemand die van geen geld maakt en dat doet via mijn bedrijven. Maar ik weet ook dat ik nog heel veel kan leren, dus ik kijk uit naar wat de komende jaren nog van spannend gaan brengen."

**Mogen we je ooit terugverwachten in België?**

"Goh, ik vind België een fantastisch land, ondanks het feit dat er zo veel mis aan is. (lacht) Maar ik voel mij gelukkiger in een land

met een meer tropisch klimaat, een outdoor-lifestyle en een ontspannen manier van leven. Het leven is al zo kort en ik wil me liever niet heel de tijd opgejaagd voelen."

**Heb je enkele tips om ondernemen en een wereldreis maken te combineren?**

"Ja, ik heb massa's tips. Want een wereldreis maken en ondernemen is toch wel een 'onderneming' op zich. Er zijn heel veel dingen waar je niet aan denkt voor je vertrekt, bijvoorbeeld volmachten geven. En er zijn ook dingen die je niet mag vergeten eens je weg bent voor een lange tijd. Bankkaarten hebben namelijk een vervaldatum. Ik weet dat heel veel mensen hier vragen rond hebben en ik hoop er dan ook eens een boek over te schrijven. Wie weet een nieuw project voor 2016?" 

**INFO** Gratis inschrijven voor Zeker Van Haar Zaak doe je via [WWW.ZEKERVANHAARZAAK.COM](http://WWW.ZEKERVANHAARZAAK.COM). Lien's reis- en eefavonturen kan je volgen via [WWW.NOMADBELGIAN.BLOGSPOT.COM](http://WWW.NOMADBELGIAN.BLOGSPOT.COM), op Facebook (/nomadbelgian) en op Instagram (/nomadbelgian).



Lien op een archeologische site in Huanchaca, Peru.

# GETUIGENIS UIT DE EXPATGIDS

## "Mijn gestolen laptop bracht ons samen" Katrien Schoofs in Kroatië

'Sinds vorige maand ben ik net iets langer in Kroatië dan ik ooit in België was' is één van de eerste dingen die Katrien Schoofs me vertelt. Op haar achttiende verhuisde ze naar Zagreb en meer dan achttien jaar later is ze er dus nog steeds. Haar eigen samenvatting: 'Ik trok naar Kroatië voor een vakantielief, en bleef er voor een andere man'.

AUTEUR NATHALIE VAN DER PERRE



**K**atrien kende Kroatië echter al lang voor haar achttiende. Ze was pas zeven jaar oud toen ze met haar ouders op vakantie ging naar een eiland tegenover Zadar. Het gezin keerde er elke zomer terug, tot in 1991 de oorlog uitbrak. Katrien: 'In '91 liet men geen toeristen binnen in Kroatië en dus gingen we voor één keer naar Spanje. Toch hadden we een voorkeur voor Kroatië. Een jaar later mochten we het land wel in, maar raadde men aan niet te zuidelijk te gaan. Daarom bleven we in het noorden in de buurt van het eiland Losinj.'

### ZODRA HET KON, DE LIEFDE ACHTERNA

Het was op dat noordelijke eiland dat Katrien haar eerste grote liefde ontmoette, hij werkte er als kelner in een restaurant. Katrien: 'Ik ging terug naar België, maar we bleven in contact, met enorme telefoonrekeningen als gevolg. Tegen de tijd dat mijn secundaire school erop zat, had ik beslist voorgoed te verhuizen.' Op 1 oktober 1995 voegde ze de daad bij het woord en vertrok ze naar Zagreb, een beslissing die maar weinigen in het thuisland konden vatten. De oorlog was nog maar net voorbij, en veel mensen verklaarden Katrien gek. Er waren ook niet veel mensen die snaptten hoe haar ouders het in hun hoofd haalden haar dat toe te laten. Katrien: 'Maar mijn ouders begrepen me en wisten ook heel goed dat het probleem veel zuidelijker lag, in Zadar, Dubrovnik en Slavonië. In Zagreb zelf waren geen tekenen van oorlog, de mensen volgden de

oorlog hier op dezelfde manier als wij in België: op televisie. Ik heb nog wel de laatste sirene gehoord in Zagreb, want ook daar bracht men iedereen op de hoogte telkens wanneer er een aanval was, en vroeg men iedereen dan om binnen te blijven'

### VAN HET BULLDOGCAFÉ OVER DE SPORTCLUB NAAR DE BELGISCHE AMBASSADE

Zodra Katrien in Zagreb was aangekomen, volgde ze een taal cursus aan de universiteit en ging ze aan de slag in de horeca. Katrien: 'Ik sprak nog niet veel Kroatisch maar in het centrum werd op dat moment het nu nog steeds populaire Bulldog café geopend, dat veel buitenlanders en blauwhelmen over de vloer kreeg. Ik belde hen op, vroeg of ze iemand nodig hadden die goed Engels sprak en niet veel later ging ik aan de slag.' Intussen ging haar Kroatisch er met rasse schreden op vooruit. Katrien: 'Met mijn vriend sprak ik al snel enkel Kroatisch en omdat Skype toen nog niet bestond, belde ik mijn moeder hooguit één keer in de week. Mijn Vlaams ging er zelfs een beetje op achteruit.' Na een paar maanden ruilde Katrien haar job in het café in voor een sportievere variant. Ze vergezelde haar vriend die fitness- en aerobicslessen gaf en nam de les na een tijd af en toe ook over. Omdat ze de smaak echt te pakken had, schreef ze zich uiteindelijk in aan de universiteit voor een opleiding tot fitness trainer. Hoewel sport altijd belangrijk is



gebleven voor Katrien, koos ze toch voor een job bij de Belgische ambassade. Ze begon te werken op de consulaire afdeling en intussen is ze al meer dan 10 jaar 'Assistant to the Ambassador'. 'Want secretaresse klinkt voor velen te min', lacht ze: 'Ik denk dat ze hier in Kroatië nog meer aan titels gehecht zijn dan bij ons.'

### DE KARIKATURALE COWBOY DIE DE BOEF VERSCHALKTE EN HAAR HART VEROVERDE

Na een aantal jaar liep de eerste relatie op de klippen maar aan terugkeren dacht Katrien intussen niet meer. Ze ging alleen wonen en bleef op de Belgische ambassade werken. Tijdens de kerstperiode van 2003 trok ze naar België en kocht er een laptop... die haar leven zou veranderen. Katrien: 'Ik had de laptop nog geen maand of hij werd gestolen uit mijn appartement. Ik deed aangifte maar had nooit gedacht verder nog iets te horen, tot ik op een dag telefoon kreeg van het hoofdkantoor van de politie. Ze hadden bij een professionele dief heel wat gestolen goederen teruggevonden, waaronder een laptop van het type dat ik had aangegeven en ze vroegen me om eens langs te komen.' Niets deed aanvankelijk vermoeden dat ze daar op het hoofdkantoor de man van haar leven ontmoette. Katrien herinnert zich het eerste contact nog levendig: 'Op basis van zijn stem én vastgeroeste vooroordelen in verband met politiemannen dacht ik dat het een dikke, lelijke, oude, kalende man zou zijn. Maar plots daalde Josip van de trap, als een soort cowboy. Ik zie het nog voor me alsof het gisteren was, ik heb me moeten omdraaien om niet in lachen uit te barsten: hij kwam zo karikaturaal naar beneden, ik herinner me nog dat ik dacht: en JIJ hebt mijn laptop teruggevonden? Chapeau! (lacht)'. Na een lange procedure waarin het serienummer van de computer moest worden opgespoord, kreeg Katrien



haar laptop terug en de twee bleven in contact als vrienden - Josip was overigens nog getrouwd en had een zoon. Katrien: 'Aanvankelijk sprak ik met hem af omdat ik het gevoel had dat ik hem iets schuldig was. Hij was mijn type niet en kwam vrij streng over.' Maar de vriendschap evolueerde voor ze er erg in hadden in een relatie. Uiteindelijk scheidde Josip van zijn vrouw en werden ze officieel een koppel. De laptop heeft intussen de geest gegeven, maar hun liefde duurt voort. Katrien: 'We zijn van plan om die oude laptop in te kaderen en ergens in huis op te hangen als een origineel kunstwerk, omdat het een object is dat toch heel veel heeft betekend voor ons.'

#### STEEDS KROATISCHER

Intussen hebben Katrien en Josip 2 kinderen: Ena (5,5) en Vito (1,5). Gevraagd of ze Nederlands met hen spreekt, antwoordt Katrien: 'Ik doe heel hard mijn best maar moet bekennen dat ik niet altijd consequent ben. Ze gaan naar een Kroatische school en onze hele omgeving is Kroatisch. Gelukkig komen mijn ouders af en toe naar hier en dan krijgen ze een echt taalbad. Ze hebben intussen zelfs een vaste stek in Kroatië, wat maakt dat de kinderen bij hun grootouders kunnen logeren wanneer die in het land zijn en dat komt hun Nederlands zeker ten goede. Mijn vader misbruikt die situatie dan ook meteen om de kinderen wat dialectwoorden en vloeken uit Sint-Pieters-Leeuw aan te leren (lacht)'. Omdat de ouders nu naar Kroatië kunnen afzakken wanneer ze maar willen, is de druk om naar België af te zakken voor Katrien en haar gezin minder groot. En aan terugkeren denken ze momenteel al helemaal niet. Katrien: 'Ik hou van mijn job en

vind Zagreb een zeer fijne stad om te wonen. Het is hier ook heel veilig wat toch belangrijk is als je kinderen hebt. Jongeren gaan hier al vrij vroeg uit en of ze nu terugkomen met de bus, de tram, te voet of met de fiets: je kan ervan uitgaan dat het allemaal veilig is. Als ik verhalen uit België hoor, is dat in sommige steden toch anders.'

Dat Katrien intussen langer in Kroatië woont dan ze ooit in België heeft gewoond, heeft zo zijn consequenties. Katrien: 'Vrienden vragen me hier wel eens hoe de dingen in België gebeuren en dan besef ik dat ik daar niet zo veel over kan zeggen. Ik was er maar tot mijn achttiende, woonde in Sint-Pieters-Leeuw en werd vrij streng opgevoed. Mijn moeder bracht me op mijn zeventiende naar de Carré en kwam me om 2u opnieuw halen. Bovendien heb ik er geen studententijd doorgeemaakt, dus ook daar kan ik niet over meespreken'. Als ze de twee culturen dan toch moet vergelijken, ziet Katrien behoorlijk wat overeenkomsten. Katrien: 'Ik denk dat Belgen en Kroaten qua mentaliteit op elkaar lijken. Ze zijn behoorlijk bon vivant, en als er goed eten en drinken voorhanden is, is iedereen tevreden. Mensen in Kroatië zullen misschien wel nog iets spontaner bij je thuis binnenvallen dan in België, waar je misschien vooraf even belt om te vragen of het past. Anderzijds denkt men hier ook nog traditioneler en conservatiever. Onlangs werd er een referendum gehouden over de vraag of de definitie van het woord huwelijk als 'de unie van een man en een vrouw' in de grondwet moest worden opgenomen en dan zie je toch hoe groot de invloed van conservatieve bewegingen is. Uiteindelijk was de uitslag van het referendum dat zo'n definitie wel in de grondwet moet komen. De vraag is natuurlijk of we

een realistisch beeld kregen van wat de mensen denken. In Kroatië is stemmen immers niet verplicht én de onverschilligheid is vrij groot in dit land. Stemmen op een zondag over iets wat mij niet dadelijk aanbelangt? Nee, dank u. Kroaten discussiëren graag en veel en hebben duidelijke meningen, maar vooral thuis en op café'

#### HET NA-OORLOGSE KROATIË

'Het aantal shoppingcentra is enorm, we hebben McDonalds, H&M en Zara, we wachten nog heel even op de komst van Ikea en dan is Zagreb volledig te vergelijken met gelijk welke andere Europese stad' is het antwoord op de vraag of Kroatië na de oorlog mee is met de rest van de wereld. Toch heeft de oorlog een grote impact gehad, en wie de oorlog heeft meegemaakt, gaat met een andere mentaliteit door het leven dan wie het enkel van ver zag gebeuren. Katrien: 'Mijn man is van Zadar en heeft de oorlog als tiener van dichtbij meegemaakt. Zijn vader trok naar het front en hij vluchtte met zijn moeder en zijn vierjarige tweelingzus en -broer naar een eiland in de buurt. Hij heeft zijn school uiteindelijk moeten afmaken in Oostenrijk, waar hij zes maanden alleen heeft doorgebracht zonder zijn ouders.' Hoewel Katrien begrip heeft voor hoe hij zich voelt, wil ze één ding niet: dat hij de negatieve oorlogservaringen overdraagt aan hun kinderen. Katrien: 'Waarschijnlijk zullen er nog vele generaties nodig zijn om de spanningen tussen de landen van ex-Joegoslavië te bedaren, maar ik probeer mijn kinderen een positieve invloed mee te geven en ik leer hen aan om mensen niet te generaliseren' 

# Minister-president Geert Bourgeois



## “Expats zetten Vlaanderen op de wereldkaart”

‘Een analyse voor het Amerikaanse State Department spreekt over emigranten als levende verbindingen met hun thuisland, lijnen die over de hele wereld zorgen voor een wederkerige stroom van mensen, producten en ideeën. Een dergelijke mondiale ‘verbondenheid’ is, meer dan geld of status, in de hedendaagse wereld de sleutel tot succes.’ Minister-president Geert Bourgeois kan zich helemaal vinden in deze beschouwing die aangehaald wordt in het boek *Reizen zonder John* van Geert Mak. Hij heeft oog en oor voor de landgenoten in het buitenland. Op 9 juli ontvangt de minister-president vertegenwoordigers, bestuurders en medewerkers van Vlamingen in de Wereld. In dit magazine maakt hij nu reeds het bilan op van de Vlaamse aanwezigheid in het buitenland.

De zesde Vlaamse provincie - oftewel het geheel van Vlamingen in het buitenland - is voor u geen vergeten provincie? Landgenoten in het buitenland krijgen steeds meer aandacht.

Onze expats zetten inderdaad Vlaanderen internationaal mee op de kaart: het zijn waardevolle woordvoerders in de buitenwereld. We leven in een geglobaliseerde wereld waarin het essentieel is om onze troeven krachtig uit te spelen op het internationale niveau. Want om onze welvaart in de toekomst te verzekeren, moeten we vandaag onze internationale concurrentiepositie versterken. Maar het gaat niet alleen maar om het verdedigen van belangen: ook het uitdragen van een manier van leven vind ik belangrijk: zoals respect voor de rechten van de mens, gelijkheid man- en vrouw, pluralisme, het belang van een rechtsstaat.

Een gemeenschap heeft ook verantwoordelijkheden tegenover burgers die de staats- of taalgrenzen overschreden hebben?

Uiteraard. Het behoort tot de taak van onze beroepsdiplomaten en economische vertegenwoordigers deze contacten te onderhouden. De Vlamingen in het buitenland zijn van onschatbare waarde voor ons internationaal netwerk. Ze spreken dikwijls de taal van het land waar ze wonen, hebben een uitgebreid netwerk en kennen de politieke en culturele gevoeligheden van het land en de bevolking.

De zorg voor de Vlaming in het buitenland ligt u na aan het hart? Hoe belangrijk is de (eerstelijns) dienstverlening ter ondersteuning van Vlaamse gezinnen die naar het buitenland gaan?

Ik hecht veel waarde aan de ondersteuning van Vlamingen in het buitenland, zowel bij de voorbereiding van hun vertrek als tijdens de periode dat ze niet in Vlaanderen verblijven. Ze zijn ons visitekaartje in het buitenland en geven Vlaanderen letterlijk en figuurlijk een gezicht. Consulaire bijstand is uiteraard een bevoegdheid van de federale overheid.

Hoe schat u het belang in van het VIW-netwerk?

VIW verbindt niet alleen mensen in het buitenland, maar zorgt er ook voor dat Vlamingen de band niet verliezen met het thuisland. Dankzij VIW ontstaan er zinvolle contacten op diverse vlakken: economisch, cultureel, sociaal én menselijk. Ook dat laatste vind ik waardevol. In deze ‘vriendenkring’ staan mensen elkaar bij. Soms gaat dat over heel kleine, praktische zaken die toch heel belangrijk zijn voor het leven in het buitenland: zoals het zoeken naar een geschikte oppas voor de kinderen, of een lokale arts vinden. Zelf probeer ik zoveel mogelijk de vertegenwoordigers en leden van VIW te ontmoeten wanneer ik in het buitenland ben. Begin mei had ik een onderhoud met een aantal leden van VIW in Philadelphia en New York naar aanleiding van de inhuldiging van de *Father Damien Way*.



### Welke inhoudelijke rol kunnen 'gewone' burgers uw inziens vertolken?

Expats ondersteunen niet alleen ons internationaal beleid, ze dragen zélf ook bij aan de beeldvorming van Vlaanderen in het buitenland. Door hun direct contact met de lokale bevolking zijn ze een uithangbord voor Vlaanderen. Tijdens mijn buitenlandse reizen kom ik in contact met Vlamingen die topposities bekleden. Dankzij hen heeft Vlaanderen internationaal een sterke reputatie. De wisselwerking met onze beroepsdiplomaten maakt het nog waardevoller. Zo is Vlaanderen goed vertegenwoordigd bij bijvoorbeeld de Internationale organisaties in Genève, Parijs en New York. Ook *Flanders Investment and Trade* (FIT) heeft zich sterk verankerd in het buitenland en speelt een centrale rol in de internationalisering van de Vlaamse economie.

### Hoe schat u de waarde in van de Vlaamse diaspora? Als een meerwaarde in het beleid? Een bron van informatie en inspiratie?

Dankzij deze diaspora krijgen wij informatie over lokale gevoeligheden, pijnpunten, en opportuniteiten die zich aandienen. De informatie en feedback die Vlamingen aan onze vertegenwoordigers geven kunnen ons beleid bijstellen en optimaliseren. De continue wisselwerking tussen Vlamingen en lokale bevolking enerzijds en de wisselwerking tussen onze vertegenwoordigers en de uitgeweken Vlamingen heeft alleen maar een positieve impact op ons beleid. Vlamingen integreren meestal heel goed in hun nieuwe thuisland. Door een lokale vriendenkring op te bouwen zijn ze nog beter geïnformeerd over de opportuniteiten die er bestaan. Ik beschouw dat ook niet als een tegenstelling: je kan perfect de banden met Vlaanderen blijven aanhalen, en je toch 100% thuis voelen in je nieuwe land.

### U zet zwaar in op publieksdiplomatie?

Publieksdiplomatie is essentieel voor onze internationale promotie en reputatie. In ons buitenlands beleid wil ik nog meer inzetten op publieksdiplomatie. Ik werk daarvoor ook nauw samen met collega's Ben Weyts (toerisme) en Sven Gatz (cultuur). Media zoals *Flanders Today* en *Fans of Flanders* hebben hier een niet te onderschatten rol in te vervullen. *Flanders Today* is een initiatief dat ik als minister van Vlaams Buitenlands Beleid heb genomen vanuit de vaststelling dat Vlamingen in het buitenland, maar ook de grote expat-gemeenschap in Brussel, soms te eenzijdig geïnformeerd worden door de Engelse of Franstalige pers. Dus ook in het binnenland moeten we meer inzetten op publieksdiplomatie. FIT beschikt over een onafhankelijke redactie. Bovendien is het magazine gratis beschikbaar. Overigens heeft het VRT-programma *Fans of Flanders* een mooi uitgebouwde website die Vlamingen en expats de kans biedt met elkaar in contact te komen. Als Vlamingen in het buitenland samen een cultureel



of maatschappelijk evenement willen opzetten, dan mogen ze ons dat altijd laten weten. Ik zal dan zeker overwegen of ik hun organisatie kan ondersteunen.

### Het ultieme medezeggenschap is uiteraard het regionale stemrecht?

Het Vlaamse regeerakkoord is duidelijk wat betreft stemrecht voor Vlamingen in het buitenland. De Vlaamse regering wil dat hun stemrecht uitgebreid wordt naar regionale en Europese verkiezingen, liefst via een systeem van e-voting. Maar het is alvast positief dat dit ook op de agenda van de federale regering staat.

### Ook tijdens buitenlandse missies kunnen ze een rol spelen?

Zoals al gesteld hebben uitgeweken Vlamingen een groot aandeel in de promotie van Vlaanderen in de wereld. Buitenlandse missies die Vlaanderen belichten zijn hierbij een belangrijk ondersteunend element. Expats worden hierbij betrokken, ze worden uitgenodigd op buitenlandse evenementen en ontmoetingen met VIW-leden. Buitenlandse zendingen zijn ook een uitgelezen moment om onmiddellijke feedback te krijgen over ons optreden in het buitenland.

### Hoe ervaart u zelf de buitenlandse missies?

Deze zijn zonder meer positief. Ze zijn een belangrijk instrument in de promotie van Vlaamse export en in het aantrekken van buitenlandse investeringen. Tijdens zendingen probeer ik altijd het diplomatieke aspect te combineren met een cultureel luik en een economisch programma. Deze drie domeinen versterken elkaar. Trouwens, er is niets zo interessant als investeerders ontmoeten op een Vlaams cultureel evenement in het buitenland. Vlaanderen beschikt over toptalent in verschillende artistieke sectoren waar mensen vanuit de hele wereld interesse voor tonen. We mogen hier best wel trots op zijn en hun creativiteit actief uitdragen. We organiseren deze missies zelf, maar in oktober ga ik bijvoorbeeld samen met mijn Nederlandse collega Mark Rutte onze bedrijven promoten in Atlanta.

### U kan zich duidelijk vinden in de analyse in de inleiding?

Ik kon het niet mooier formuleren. Uitgeweken Vlamingen zijn onze rechtstreekse vertegenwoordigers

in het buitenland. Ze dragen onze identiteit, onze culturele rijkdom, onze creativiteit, onze innovatieve producten dagelijks uit. Door hun continue wisselwerking met de lokale bevolking vervullen ze voor Vlaanderen een sleutelrol in deze geglobaliseerde wereld.

### Het is een maatschappelijke tendens dat expatperiodes korter worden... en dat de landgenoten na verloop van tijd ook terugkeren naar Vlaanderen. En dat brengt ons bij het onderwijsvraagstuk. Hoe kan Vlaanderen beter inspelen op deze maatschappelijke tendens? Inzetten op een online Vlaams curriculum voor afstandsonderwijs? Ziet u er wat in?

Dat het leven in het buitenland heel ingrijpend is op de familiale situatie klopt volledig. En we rekenen daarbij ook op bijvoorbeeld het netwerk van Vlamingen in de Wereld. Elkaar helpen met heel veel praktische en gewone dingen. Onze beroepsdiplomaten en FIT-vertegenwoordigers staan bij waar mogelijk om het leven lokaal uit te bouwen. Zij begrijpen heel goed de 'opstartproblemen' waarmee expats soms te kampen hebben: ze verkeerden in dezelfde situatie. Daarnaast stellen onze vertegenwoordigingen ook lokalen ter beschikking voor lessen aan Vlaamse en Nederlandse kinderen. 't Klokhuis in New York is hier een goed voorbeeld van.

### U hield recent *Flanders Business Worldwide*, een zakelijk netwerk op LinkedIn, boven de doopvont. Het delen van inspirerende info, kennis en good-to-know informatie betekent een meerwaarde voor elkeen die internationaal actief wil zijn of reeds is. Omdat informatie uit de mond van een Vlaming nu eenmaal zijn waarde heeft. Een initiatief dat uw goedkeuren wegdraagt?

Vanzelfsprekend. Vlaanderen leeft van de export! Na Ierland zijn we de meest geglobaliseerde economie ter wereld. Daarom ondersteun ik samen met FIT een sterk gemeenschappelijk optreden van ons bedrijfsleven en onze expats in het buitenland. Momenteel staat er in functie van onze internationaal actieve Vlamingen een nieuw netwerk van Vlaamse zakenlui en internationale ondernemers in de steigers. Het gaat om een initiatief van FIT, VOKA en VIW. Een LinkedIn-groep van deze drie partners moet uitgroeien tot een interactief instrumentarium. 



AUTEUR INGE ROGEMAN

# Ter land, ter zee en in de lucht

Veilig en efficiënt verhuist Gosselin Mobility jouw inboedel de wereld rond

**H**et is vaak een van de laatste bekommernissen wanneer je emigratieplannen hebt. Het verhuizen van je inboedel! Men staat er vaak niet, nauwelijks of té laat bij stil dat meubels, een muziekinstallatie, je huisbibliotheek en vaak je huisdier óók overzee dienen te geraken. Even snel alles zelf in bananendozen proppen is, zo blijkt al gauw, niet de beste optie ... En toch ervaren vele landverhuizers de drempel om beroep te doen op de deskundige aanpak van een erkende internationale verhuizer vaak als té hoog. De voordelen zijn echter legio en de financiële aderlating meer dan waard. Je dierbare spullen worden niet alleen vakkundig ingepakt, je bezittingen zijn tevens verzekerd tegen onvoorziene omstandigheden. Ook douane en andere praktische formaliteiten worden jou deskundig uit handen genomen. In een periode die vaak chaotisch en emotioneel zwaar beladen kan zijn, is het een geruststelling wanneer deze grote zorg van u afglijdt.

Onnodig te zeggen dat verhuizen naar een land buiten Europa, naast het inpakken op zich, heel wat papierwerk met zich mee brengt! Wat mag/kan mee? Wat laat je beter thuis en wat

met de invoerrechten, btw voorwaarden enzovoort? Marketing Manager Anne van Gils van de Gosselin Group geeft antwoord op enkele FAQ's. De verhuisdivisie in België, Gosselin Mobility, behoort dankzij zijn jarenlange ervaring en *know how* tot één van de topspelers in de wereld van de internationale 'van deur-tot-deur verhuus'. Flexibel, communicatief en logistiek zeer sterk, wereldwijd aanwezig en op de hoogte van de allernieuwste regelgeving. Het zijn maar enkele begrippen die het brede diensten spectrum van dit verhuisbedrijf typeren.

### Op welk tijdstip in je emigratieproces neem je best contact op met een verhuisfirma?

Een goede raad: Begin er tijdig aan. Je minimaliseert hiermee niet alleen aanzienlijk de stressfactor, je zal ook niet voor onprettige verrassingen komen te staan. Maak een afspraak met een Gosselin-medewerker en schets zo nauwkeurig mogelijk de situatie. Kent jouw verhuizing een definitief karakter of word je door je werkgever voor enkele jaren uitgestuurd naar het buitenland? Blijf je wonen binnen een EU-land of net niet?

### Wat kan mee in de verhuiskoffer? Wat laat je beter achter?

Informeel, of laat je grondig informeren, over de geplogenheden van het land van bestemming. Lang niet alles mag zomaar ingevoerd worden. Ter illustratie, enkele voorbeelden uit de praktijk: Verhuis je naar een tropisch land, weet dan dat je antieke meubels, waardevolle schilderijen en kostbare boeken beter in België laat. In een warm en vochtig klimaat zijn deze goederen geen lang leven beschoren. Rotan en bamboe gedijen hier veel beter! Ga je naar de VS? Hou dan rekening met het feit dat Amerikaanse huizen en appartementen vaak volledig bemeubeld zijn. Wil je toch graag je eigen vertrouwde spullen mee, weet dan dat lang niet alle houtsoorten ingevoerd mogen worden. Slechts een paar voorbeelden maar ze tonen wel aan hoe belangrijk een eerste gesprek is met één van onze specialisten. Stel desnoods zelf een vragenlijst op, wij nemen die graag samen met jou door. Een deskundig verhuisteam luistert naar je verhaal en zal jou aan de hand van enkele gerichte vragen een perfect beeld geven van wat je al dan niet kan meenemen.



Een verhuizing ruwweg omschrijven is zoveel als inpakken, laden, transport, lossen en uitpakken. Het klinkt eenvoudig maar is het niet. Zelfs al is verhuizen binnen Europa relatief makkelijk, waarom zou je de hulp van een erkende verhuissfirma als Gosselin niet inschakelen? Zij nemen niet alleen veel werk uit handen maar geven deskundig advies. Bij een verhuizing buiten Europa is hun hulp onontbeerlijk. Bovendien hebben zij de juiste contacten bij containerrederijen, douane en kunnen beroep doen op lokale medewerkers wereldwijd.

**Maar wat doe je dan met kostbare spullen die je niet mee wil verhuizen?**

Deze kan je veilig bij Gosselin laten 'opslaan'. In de beveiligde magazijnen van Gosselin worden uw bezittingen stofvrij en droog opgeslagen. Handig voor wie een relatief korte periode naar het buitenland moet. Omgekeerd kan ook, stel, je huis in de VS blijkt om een of andere reden nog niet klaar te zijn en je inboedel is al ter plekke? Ook dan kan je makkelijk, via ons wereldwijd netwerk, gebruik maken van opslagruimte op bestemming.

**Kan je ook je geliefd huisdier mee verhuizen?**

Je poes, hond of konijn maken deel uit van het gezin. Vooral kinderen zijn enorm gehecht en je viervoeter achterlaten is meestal geen optie. Huisdieren verschepen is een vak apart. Een niche binnen het internationale verhuizen. Hierin zijn verschillende bedrijven gespecialiseerd. Tegelijk verzorgen zij ook alle formaliteiten als daar bijvoorbeeld zijn: de nodige inentingen, documenten, quarantaine, gezond-

**EEN GOUDEN TIP!**

Help de verhuizer een handje en zorg ervoor dat je je persoonlijke spullen zoals handtas, paspoort, sleutels, ... niet laat rondslingeren. Reserveer een plekje in huis (bv je badkuip!) en bewaar daar alle spullen die je niet in een verhuisdoos wil zien belanden.

heidsverklaring van de dierenarts enzovoort. Het zou al te gek zijn om dit in eigen beheer te doen wanneer er deskundige spelers op de markt rondlopen. Gosselin werkt op dit vlak al jarenlang met een vaste partner.

**Ik denk dat een klant zich ondertussen wel terdege bewust is van het feit dat een verhuizing, zeker een overzeese, kostelijk kan zijn? Of komt het bij velen toch nog als een verrassing?**

Dat valt best mee. Kijk, de klant wordt optimaal betrokken bij zijn verhuizing. De verschillende stadia worden samen doorlopen. Gaandeweg krijg je een accuraat beeld van hoe complex een dergelijke verhuizing is en met welke aspecten er rekening dient gehouden te worden. Hoe gaan wij precies te werk? Een goede planning is van essentieel belang. Wij bezoeken de klant, luisteren naar zijn verhaal, adviseren waar nodig en op basis van dit gesprek kan het volume geschat worden.

**Wat bepaalt nu juist de prijs?**

Het geschatte volume, de moeilijkheidsgraad (bijvoorbeeld is er een verhuislift nodig bij vertrek en/of op de nieuwe bestemming), wat gaat er in 'opslag', wat gaat via zeevracht, gaat er een deel via luchtvracht, wat met de verhuisswagen, de waarde van de goederen die je laat verzekeren? Al deze factoren bepalen mee de offerte die we vrijblijvend opstellen. Geen enkele verhuizing is gelijkaardig, dus ook het kostenplaatje niet. Ongeacht hoe je je inboedel laat verhuizen (per boot, vliegtuig, trein of verhuisswagens) kilo's vracht worden door ons omgerekend naar kubieke meters. Selecteer dus grondig wat je mee in die kostbare container wil! Een gouden tip: bezuinig niet op een verhuissverzekering!

**Tenslotte, voor wie nog niet overtuigd is dat een internationale verhuizing het best door een professionele verhuizer kan geschieden ... wat zijn jullie troeven? Wat is jullie meerwaarde?**

Een aantal redenen werden al aangestipt. Douaneformaliteiten en andere documenten verzendingsklaar maken, de professionaliteit van het inpakken van de goederen, de know how, ervaring maar bovenal het feit dat Gosselin deel

**Tot slot - enkele praktische richtlijnen**

Verhuizen binnen een Europees land is relatief makkelijk. Er is namelijk een vrij verkeer van personen, kapitaal en goederen. Je persoonlijke spullen mogen de grens over zonder dat hierop nog belastingen worden geheven. Het spreekt voor zich dat voor alle in te voeren goederen BTW en alle andere belastingen voldaan zijn. Je kan je inboedel dus vrij van invoerrechten en douaneformaliteiten de grens overbrengen. Op eigen houtje of toch maar op zeker spelen en beroep doen op een erkende verhuissfirma. Die keuze heb je.

Verhuizen naar een ander continent ligt ingewikkelder. Het inpakken, laden en lossen dient secuur en vakkundig te geschieden want een container die overzee gaat is nooit geheel zonder gevaar. Dat begint al bij het laden van de container in het schip! Tenslotte, begin tijdig je verhuis te plannen. Hoe sneller je een overeenkomst met een verhuissbedrijf weet af te sluiten hoe meer kans je maakt op een gunstiger tarief. Immers, het verhuissbedrijf kan een betere planning opmaken en/of jou verhuizing combineren met anderen naar het land van uw bestemming.

uitmaakt van FIDI (Federation Internationale des Déménageurs Internationaux). Hiervan deel uitmaken betekent een hoge kwaliteitscertificatie. FIDI bewaakt de kwaliteit van het verhuissbedrijf met argusogen. Zonder al te ver uit te wijden, dankzij deze erkenning kunnen wij steeds beroep doen op FIDI agenten en dit wereldwijd. Horrorverhalen van vrachten die niet worden vrijgegeven omdat de lokale partner failliet ging behoren bij Gosselin niet tot de mogelijkheden 

Heeft u een tijdelijk opslagprobleem? Bij Gosselin Self Storage kan u terecht voor het huren van opslagruimte vanaf 6m3 tot en met 60m3. Voor meer info: [WWW.GOSELINSELFSTORAGE.EU](http://WWW.GOSELINSELFSTORAGE.EU)

 [WWW.MOVING.GOSELINGROUP.EU](http://WWW.MOVING.GOSELINGROUP.EU)





# China's grote sprong zijwaarts

AUTEURS MARC BUELENS, LUTGART DUSAR, PIETER KLINGELS EN DIRK TIELEMAN

'Go West, Young Man!' We kennen die uitdrukking uit de Amerikaanse culturele propaganda. Zou het kunnen dat er in een ander groot land zich iets analoogs afspeelt?

Xinjiang en Groot Tibet zijn voor China het Verre Westen. We weten er o zo weinig van. Blijkbaar leven er terroristen, de Oeigoeren, verwant met de Turken, en moslim. En ook extremisten, boeddhistische monniken die zichzelf in brand steken. Ze hebben een *andere cultuur*. Toch leggen de Chinezen in dat immense gebied volop spoorwegen en autowegen aan, bouwen ze er fabrieken en steden. Kleine steden met zo'n vijfhonderdduizend inwoners. Klein, maar wel groter dan Gent.

De Grote Sprong Zijwaarts volgt niet de dwaze economische principes van de Grote Sprong Voorwaarts van Mao Zedong tussen 1958 en 1961. Ook voor Chinezen geldt het leerprincipe: eerst een catastrofe. Wij hadden twee wereldoorlogen nodig om een Verenigd Europa op te bouwen. En de catastrofes liggen ver achter ons, en Europa brokkelt af. De Chinezen hadden aan één grote sprong voorwaarts genoeg om te leren dat op economisch vlak er enkele principes zijn die je best niet met voeten treedt. Infrastructuur komt eerst.

## Op een schaal die doet duizelen

Ze investeren tegen een dol tempo in infrastructuur. Autostrades, spoorwegen, gsm-verbinding. Tegen een snelheid en op een schaal die doen

duizelen als je denkt aan de Lange Wapperbrug. De democratie wordt ook anders ingevuld dan bij ons. Er vallen ongetwijfeld slachtoffers, op een schaal die ons alweer doet duizelen, maar ze combineren ambitie, focus en zelfvertrouwen waar overduidelijk ook de afgelegen gebieden van kunnen profiteren. Dat de Chinezen daarbij nog andere bedoelingen hebben dan *een harmonieuze samenleving*, dat zal wel. Controle over strategische grondstoffen is een politiek mantra dat niet alleen de westerlingen, maar ook de Oeigoeren en Tibetanen zeer goed begrijpen.

Naar één industrie hebben we met grote ogen gekeken: de ontluikende toeristische industrie. Het potentieel is reusachtig, de interne markt haast oneindig. En de *attracties* zijn goed tot overgeorganiseerd, met hoge toegangsprijzen en een hoog Disney-gehalte. Dat is wat de overgrote meerderheid van de Chinezen wil. Voorspelbaar, netjes, overduidelijk, overal water te koop en vers yoghurtijs.

## Ambitie maakt het verschil

We zijn vertrokken met een vaag beeld van China en de zijderoute. Dat is na de reis scherper geworden. Het zijn de woestijnen, de ondoordringbare gebergtes, de extreme temperaturen die de zijderoute mythische proporties geven. De natuur is er grootser dan verwacht. Imposanter, ongerepeter tot er plots tienduizenden windturbines opduiken. Een zoveelste teken dat China haar *Grote Sprong Zijwaarts* zorgvuldig voorbe-

reidt. Het China dat vooral zou bestaan uit een vervuilde hoofdstad, verontreinigende industriesteden en straatarme landbouwgebieden is een fabel. Net zoals de zijderoute zelf, die overigens nooit heeft bestaan. Wat wel bestond was een verzameling van handelsroutes tussen steden, waar allerlei goederen maar ook godsdiensten, ideeën, technieken en zelfs staatsvormen hun weg vonden. Zijde was vaak het betaalmiddel, niet de handelswaar.

In Xinjiang of Chinees Turkestan, waar de Oeigoeren thuis zijn, waan je je al na vijf minuten in een film van Indiana Jones. Scooters, meloenverkopers, taxi's, schapen, gemotoriseerde driewielers met laadbak wriemelen kriskras door mekaar. Juist, er is reclame voor Samsung, de scooters zijn door de Chinese wetgeving louter elektrisch, en de gsm is zichtbaar in het straatbeeld, maar de indruk blijft dat je er de klok tientallen jaren terugdraait. Toch liggen er enkele honderden kilometers verderop steden met sterke Han-Chinese stempel zoals Shihezi, Dushanzi of Hami. Geen bazaars, geen gezellige chaos, maar brede lanen, gescheiden verkeer voor auto's en de andere vervoermiddelen. Leefbare, maar saaie steden.

We hebben gaandeweg beter beseft waarom de Chinezen zoveel investeren in de afgelegen provincies Xinjiang en Tibet. Ze willen er de strategische grondstoffen veilig stellen om hun economisch groei-model te ondersteunen. Ze willen dit gebied militair ontsluiten omdat het

handig is dat je troepen in één dag door de woestijn kunnen rijden om de oliewinningen te beveiligen. En zij willen hun Chinees economisch groeimodel opdringen in de meest afgelegen gebieden in hun Verre Westen, die tussen haakjes zo groot zijn als half Europa. Zij willen de minderheden er van de Middeleeuwen naar het nu katapulteren.

De Oeigoeren en verder op onze reis ook de Tibetanen moeten wel een stijve nek krijgen van al dat achterom kijken. Ze zijn gericht op het verleden, en wensen respect voor hun taal, tradities en geloof. Het moge duidelijk zijn: ze krijgen dat respect niet. Ze worden gekoloniseerd, geminoriëerd. Niet toevallig, ook niet systematisch. Maar wel consequent.

China is één en al ambiguïteit. De houding tegenover godsdienst is niet rechtlijnig. Tempels en moskeeën met gouden daken verrijzen uit de as van de culturele revolutie. De Chinezen lijken verdraagzamer dan wij, die vallen over een hoofddoek. Maar de angst voor wat er samen met de godsdienst aan separatisme kan de kop opsteken lijkt wel erg groot. Dan is er sprake van brutale onderdrukking. Dan zijn de mensenrechten een hol westers begrip. De stabiliteit van het ene grote Chinese rijk staat bovenaan, boven de mensen.

Op één vlak kunnen we zeker ongenueanceerd zijn. De Chinezen getuigen ook in de afgelegen provincies van een tomeloze ambitie. Ze willen, ze zullen en ze moeten deze woeste gebieden ontsluiten. Waar vroeger de 'awesome nothingness' heerste, zie je nu landmeters, graafmachines, eindeloze hoogspanningslijnen, steden die nog op geen enkele kaart staan. Het moderne China is geen land voor romantische zielen, wel staan er om de zoveel honderd kilometer drie gsm-masten (China Mobile, China Telecom, China Unicom) en overal is er perfecte ontvangst.

Het sterkst hebben we de Chinese ambitie ervaren bij ons bezoek aan het reusachtige *Loire-kasteel* van de Changyu-groep in Shihezi. De Chinezen willen niet alleen de grootste wijnproducent ter wereld worden, maar ook de beste wijn ter wereld gaan produceren. De degustatie op het kasteel staat nog nergens, maar eigenlijk is het kasteel nog niet open voor het publiek en wordt de proeverij geïmproviseerd. En wat kan je dan verwachten in een land zonder wijncultuur? Vergelijk het met de onzin die wij vertellen over rijst en thee. Maar de Chinezen zouden wel eens sneller bijleren dan wij. Als je nummer één wil worden van de wereld op een gebied waar het Westen onklopbaar lijkt en waar je de fouten opstapelt, dan heb je ambitie. De Chinese auto's overleven nu al de westerse crash-tests en hun kunstenaars gooien hoge ogen bij de Christie's en Sotheby's van deze wereld.

#### Veel meer CO2-stof dan vuil

Een groot land heeft grote problemen, en veroorzaakt grote problemen. De milieuproblemen die China ondergaat en veroorzaakt zijn hallucinant. China stevent ook af op een megaprobleem als straks de enige kinderen voor hun ouders en grootouders moeten zorgen. Maar de Chinezen weten ook van aanpakken. Er lijkt in China een middenklasse te groeien, terwijl in het Westen net wordt gevreesd dat het sociale weefsel met de middenklasse als stabiliserende factor wordt ontmanteld. En bovenal: de Chinezen zijn jong, ondanks een eeuwenoude traditie.

Die contrasten nemen we mee van deze reis, samen met het feit dat we veel stof hebben gezien. Veel meer CO2-stof dan vuil. De dag dat China afgestoft wordt, zullen we kijken naar een van de mooiste landen ter wereld. 



#### DE GROTE SPRONG ZIJWAARTS

De grote sprong zijwaarts is prachtig geïllustreerd met een zeventigtal foto's. Achter 18 foto's zit een korte video verborgen. Met de gratis Houtekiet-app kan de lezer de foto's inscannen met smartphone of tablet, het filmpje begint automatisch te spelen. Wie de kaff inscand, krijgt een trailer over het hele avontuur te zien.

 MARC BUELENS, LUTGART DUSAR, PIETER KLINGELS & DIRK TIELEMAN (2015), 'DE GROTE SPRONG ZIJWAARTS', HOUTEKIET VBK BELGIË.

ISBN 9789089243751. PRIJS € 25. TE KOOP IN BOEKENWINKELS IN BELGIË EN VIA INTERNET.



# Op pensioen in EU-buitenland

AUTEURS JUAN COSTA, ADVOCaat IN SPANJE  
KRISTIEN LESAGE, BEËDIGD VERTALER-TOLK,  
POSTGRADUAAT EUROPESE STUDIES



Juan Costa en  
Kristien Lesage,  
VIW-vertegenwoordiger  
Valencia

Zoals we in het lentenummer hebben besproken, is de Europese Unie begonnen als Economische Gemeenschap en werden burgers eerst en vooral beschermd als werknemers. Nu lijkt het erop dat de meeste emigranten binnen Europa geen werknemers meer zijn, maar wel gepensioneerd. Na hun pensioen beslissen veel Vlamingen de zon op te zoeken, vaak in het zuiden van de Europese Unie. Ook oostelijke EU-landen zoals Hongarije zitten in de lift als bestemming van gepensioneerd Belgen. Tijdens hun loopbaan kiezen deze mensen voor bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland of Portugal voor hun vakanties. Vervolgens kopen ze daar een huis en uiteindelijk, na de pensioenleeftijd, valt dan de beslissing om te emigreren, vaak na een periode als overwinteraars. Maar wat met het pensioen?

## EXPORTEERBAARHEID VAN PENSIOEN

Een Belgisch wettelijk pensioen is exporteerbaar naar alle EU-landen en naar Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Exporteerbaarheid betekent dat u het recht hebt op uitbetaling van uw pensioen, zelfs als u in België geen domicilie meer hebt. In sommige gevallen wordt het maandelijkse pensioenbedrag rechtstreeks op een lokale bankrekening gestort vanuit België. Dat is niet altijd mogelijk. Anders komt het pensioen op een Belgische rekening terecht of kan een cheque opgestuurd worden.

Indien u in het buitenland woont, zal de Belgische pensioendienst wel eisen dat u regelmatig een bewijs van leven indient.

## BRUGPENSIOEN NIET EXPORTEERBAAR

Het is belangrijk te weten dat niet alle uitkeringen exporteerbaar zijn, zelfs integendeel. De meeste uitkeringen zijn gebonden aan een domicilie. Daarmee bedoelen we dat u in België moet wonen om een Belgische uitkering te ontvangen. Wanneer u het land verlaat, wordt de betaling stopgezet. Dit is het geval met het brugpensioen. Vaak wordt het brugpensioen verward met het ouderdompensioen, maar het gaat om een andersoortige uitkering. De officiële naam is niet meer "brugpensioen" maar wel "werkloos met bedrijfsstoeslag". En net zoals bij andere werkloosheidsuitkeringen, moet u in België verblijven om verder de betaling te ontvangen (Volledigheidshalve: het kan voor werkzoekenden wel mogelijk zijn een werkloosheidsuitkering voor een termijn van drie maanden tot maximum zes maanden mee te nemen naar EU-buitenland, maar niet langer.)

## VOOR WIE IN MEER DAN ÉÉN LAND HEEFT GEWERKT

Dus voor wie in België heeft gewerkt, is het mogelijk het pensioen verder te ontvangen bij emigratie naar een ander land van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Veel Vlamingen in de Wereld bevinden zich echter in een ingewikkeldere situatie.

## Wat voor wie in meer dan één land heeft gewerkt?

In elk land wordt uw beroepsloopbaan bijgehouden tot u de pensioenleeftijd bereikt. Indien u minstens één jaar in dat land verzekerd bent geweest, krijgt u daar een ouderdompensioen uitbetaald vanaf de nationale pensioenleeftijd (voor periodes van minder dan één jaar is het systeem ingewikkelder). Dus als u bijvoorbeeld in drie landen heeft gewerkt, zult u drie afzonderlijke pensioenen ontvangen.

## Hoe wordt het pensioen berekend?

De berekening gebeurt op basis van de periode dat u in elk land beschermd werd door de sociale zekerheid.

## En waar vraagt u het pensioen aan?

Indien u gewerkt hebt in het land waar u woont, vraagt u het pensioen aan in uw woonland. Indien u daar nooit hebt gewerkt, moet u uw pensioen aanvragen in het land waar u het laatst hebt gewerkt. U ontvangt dan een zogenaamd P1-document, dat is overzicht van de beslissingen genomen door elk land in verband met uw aanvraag.

## AANVULLENDE PENSIOENREGELING OOK EXPORTEERBAAR

Ter illustratie een woordje uitleg over het verzoekschrift 1316/2007 aan de Europese Commissie over (onder meer) aanvullende pensioenrechten. Een Duitser heeft in Duitsland bij Volkswagen gewerkt en woont nu in Portugal. Zoals andere werknemers van Volkswagen, heeft hij recht op een aanvullend pensioen. Maar de aanvullende pensioenregeling eist dat hij een huurcontract voorlegt, om aan te tonen dat hij in Duitsland woont.

De Europese Commissie antwoordt dat het principe van exporteerbaarheid van Verordening 1408/71 alleen bedoeld is voor wettelijke pensioenen. Voor aanvullende pensioenrechten geldt de Richtlijn 98/49/EG, waarbij de Lidstaten volgens artikel 4 verplicht zijn de maatregelen te treffen die nodig zijn voor het behoud van verworven pensioenrechten voor een deelnemer aan een aanvullende pensioenregeling, zodat verhuizing van de ene lidstaat naar de andere geen enkel nadelig gevolg zou mogen hebben voor de deelnemer aan een aanvullende pensioenregeling. Duitsland heeft dat ook effectief gedaan in de Ouderdomswet.

Dus ook aanvullende pensioenregelingen zijn exporteerbaar. De Duitser die in Portugal woont, behoudt het recht op zijn aanvullend pensioen. De Europese Commissie voegt hier echter aan toe dat niet alle uitkeringen van de sociale zekerheid exporteerbaar zijn. Er zijn zelfs een aantal uitkeringen uitdrukkelijk van de coördinatieregeling uitgezonderd en daarom niet exporteerbaar.

Samenvattend: wettelijke pensioenen zijn exporteerbaar, een aanvullende pensioenregeling ook, maar veel andere uitkeringen - bijvoorbeeld brugpensioen - niet. 

INFO [WWW.COSTALESAGE.COM](http://WWW.COSTALESAGE.COM)

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten ontleend worden. De aanwijzingen hebben uitsluitend een algemene voorbeeldfunctie en kunnen niet rechtstreeks toegepast worden. Wij raden ten eerste aan concrete situaties voor te leggen aan een specialist. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor schade die uit mogelijke verkeerde interpretaties van deze tekst, onjuistheden of onvolledigheid zou kunnen voortvloeien.

**“Een Private Banker die recht voor de raap is. Zo heb ik het graag.”**



[ing.be](http://ing.be)

**ING** 

## **Vertrouw op een ING Private Banker die klare taal spreekt.**

“Time is everything”, daarom maakt uw ING Private Banker tijd om u écht te leren kennen zodat uw vermogen er beter bij vaart. Uw ING Private Banker is veel meer dan een adviseur. Hij is ook uw vertrouwenspersoon. Omdat hij uw situatie door en door kent, kan hij oplossingen op maat

voorstellen, nog voor u er zelf om vraagt. Hij spreekt klare taal en neemt de tijd om echt naar u te luisteren.

[ing.be/privatebanking](http://ing.be/privatebanking)

ING België nv – Bank/Kredietverlener – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel.

**ING** 



Een nieuw leven inspireert. Rond de pensioenleeftijd staat menig- een stil bij de balans van het bestaan. Voor sommigen is dat het moment om andere oorden op te zoeken. Het is immers nu of nooit, denken ze. Eenieder vindt echter een reden om het niet te doen, maar deze landge- noten deden het. Laat u inspire- ren door hun getuigenissen.

AUTEUR KOEN VAN DER SCHAECHTE

# Bye bye Belgium

## Marc Depuydt

Het was een ingrijpende, moeilijke beslissing voor Marc Depuydt (69), geen lang gekoesterde wens. Het was een keuze voor het persoonlijk geluk. Hij koos voor de liefde.

“Ik ben naar Letland verhuisd omdat mijn vrouw Letse is. Het was een afwegen tussen: in België blijven en steeds over en weer reizen. Ofwel mijn echtgenote volgen en een nieuw leven aanvangen en ten midden van haar familie oud worden. Dit in de stad Daugavpils, vlakbij de Wit-Russische en Litouwse grens.”

“Doelbewust na de actieve loopbaan vertrekken was het dus niet. Het was eerder een persoonlijke overweging. We wonen in het geboorteland van mijn echtgenote sinds november 2013. Pendelen deden we reeds sinds 2004. Voor een *life changing experience* hadden we zuidse oorden moe-

ten opzoeken, dus dat is het niet. Het was echter geen vlucht. De reactie van de omgeving en familie was evenwel niet onverdeeld positief. Mijn kinderen werden er niet echt vrolijk van.”

*“Ik heb gekozen voor de liefde.”*

“Ik zei vaarwel aan het comfort, adieu aan de levenskwaliteit ook. Maar ik kreeg ook dingen in *return*, die ik in België niet vond. Het was een grote stap, maar geen impulsieve, daar ik al negen jaar pendelde tussen de twee landen. Alles was weloverwogen, een intense confrontatie was het ook niet. Ik leef even intensief als in België maar in andere gradaties: het ene iets meer, het andere iets minder.”

“Qua levenskwaliteit kent België zijn gelijke niet. Letland draagt bovendien zijn communis-

tisch verleden met zich mee. De overschakeling naar de vrijmarkteconomie verliep brutaal. De Letten dragen er nog steeds de gevolgen van. Bankfalangen en de ten onder gaande industrie hebben hun weerslag op levenskwaliteit. Het land is eerder bureaucratisch.”

“Qua voorzieningen voor senioren is er niet veel aanwezig. Sociale zekerheid is onbestaande, maar de kosten voor geneeskundige verzorging liggen laag. Raadplegingen bij specialisten gaan in regel via de huisarts. Naar Belgische normen zijn consultaties, ook tandartsvisites en geneesmiddelen spotgoedkoop. Ook hospitalisatie is over het algemeen gratis. De medische verstreking is heel goed, maar de omkadering van de zieke, zoals voedselvoorziening, is volledig ten laste van de familie. Ja, ik heb heimwee maar niet naar België als land van melk en honing, wel naar mijn kinderen, kleindochtertje, broers en zussen”



## Alfons Peeters

Alfons Peters (70) vertrok als jonggepensioneerde piloot naar Indonesië en woont er intussen reeds twintig jaar. Een beslissing met gevolgen die hij zich nog geen minuut beklagde.

Een vriendelijk land noemt de voormalige piloot Indonesië. Zijn job bracht hem tijdens zijn actieve loopbaan in vele landen en culturen en is ook de onrechtstreekse aanleiding van zijn vertrek. "Met 45 op pensioen gaan, ik vond het een vreemde gedachte. Ik voelde me te jong om te verroesten in het grijze België."

"Ik woon op Java, een overbevolkt eiland, waar ik in mijn eigen huis ontworpen heb en naar lokale normen vrij luxueus leef. Op zo'n 40 kilometer van Yogyakarta, de universiteitsstad van Indonesië, woon ik toch nog vrij landelijk. Het leven hier is fantastisch, vol afwisseling en je merkt amper dat je ouder wordt. Het meest aantrekkelijke zijn de jonge mensen die de straat vullen. Een groot verschil met Europa, waar de straat enkel gebruikt wordt om van het werk naar de woonst te vluchten."

"Indonesië vraagt wel een gebruiksaanwijzing. Zeker in den beginne. Je moet immers voldoen aan een lange waslijst van wisselende wetten. Echt voorbereid heb ik me echter niet. Het land sprak

me aan en ik waagde de sprong. Met de lokale normen en waarden heb ik geen probleem. We zijn hier als buitenlander ook niet om onze wetten op te dringen. Dagdagelijks bekommer ik me vooral om de opvoeding van mijn 11-jarige zoon. Als buitenlander mag je hier geen eigendom hebben, maar ik koop af en toe grond waarop ik teakbomen plant, als zijn spaarpotje."

*"Ik geniet van de levenskwaliteit."*

"Ik leef hier goedkoop. Mijn pensioen wordt gestort op een Belgische rekening. Maar omdat ik geresideerd ben in het buitenland, bekom ik geen kredietkaart, wat toch vervelend is. Indonesië zelf, laat ze niet toe voor 65-plussers. Mocht ik mijn pensioen op een Indonesische rekening laten storten, dan verlies ik 10 procent én nog eens tien procent als ik wil wisselen naar euro's of dollars."

"Om het afwezig zijn van sociale voorzieningen bekommer ik me niet echt. Net zomin om heimwee. Heimwee naar wat? In België voel ik me grijs en oud. Hier voel ik me jong. Eén keer per jaar ga ik terug naar België. Vooral voor mijn zoon die er woont en gehuwd is met een Indonesische. Reizen doe ik ook in de regio. Je kan vanuit Indonesië echt alle richtingen uit."



## Walter & Carla Sonck

Walter (60) & Carla (50) Sonck zijn thuis in Zuid-Afrika. Ze maakten hun lang gekoesterde droom waar en kozen voor het avontuur na Walters actieve loopbaan.

"Wij zijn heel bewust geëmigreerd. We leven in Hartbeespoort, ook wel gekend als Harties, waar vele stadsmensen zich komen onthaasten. Het is gelegen in de Noordwest provincie, waar we van zeer zachte temperaturen genieten. De regio bestaat uit het voormalige thuisland Bophuthatswana en een groot deel van de voormalige West-Transvaal."

"Voor onze omgeving was de beslissing geen verrassing." Walter was adjudant-majoor in het Belgisch leger en kon op 54 met vol pensioen, waarna Carla haar job opzegde. "We hebben altijd veel gereisd en onze ogen open gehouden, zowel in Europa, de Amerika's als Afrika. In ons achterhoofd waren we toch steeds bezig met de mogelijkheden."

*"We worden de zon nooit moe."*

"Het verkrijgen van onze permanente verblijfsvergunning was de grootste uitdaging. Maar met de nodige professionele emigratiebegeleiding lukte dat. Intussen is dat alweer veel moeilijker geworden, omwille van de gewijzigde Zuid-Afrikaanse immigratiewetgeving. Men heeft strengere criteria opgelegd inzake verblijfsvergunningen voor gepensioneerden."

"Inmiddels wonen we hier al vier jaar. We hadden vrijwel onmiddellijk een thuisgevoel. We zijn ook niet op onbekend terrein terecht gekomen, want we maakten hier al vrienden. We integreerden ons heel goed en gemakkelijk in de Zuid-Afrikaanse samenleving. We kunnen niet zeggen dat deze stap ons leven op z'n kop gezet heeft. We zijn met pensioen, dus doen het rustig aan. We leven in een groot huis, met alles op het gelijkvloers en een grote tuin met een zwembad. Wat zou je jezelf nog meer toewensen? Actief zijn we in onze grote groentetuin en in de fitness. Af en toe doorkruisen we ook dit mooie veelzijdige land. We zijn geen zonneklopers, maar de zon, die worden we nooit moe hoor."

"Wat het zorgvraagstuk betreft, is er niets voorzien voor senioren. De zorg is gebaseerd op het Amerikaanse systeem. Er zijn wel staatshospitelen waar niet verzekerden zich kunnen laten verzorgen, maar er zijn ellenlange wachtlijsten en het niveau is bedenkelijk. We hebben voor een redelijke prijs een private hospitalisatieverzekering. Maar we komen echter niets te kort, we komen goed rond met ons Belgisch pensioen."



on *the field* plaats. Het groeien bestaat uit een mix van sector- en bedrijfsspecifieke aspecten." Via participatie aan opleidingen speelt Jan De Nul in op de karakteristieken."

#### VOORBIJ DE TRADITIE

Beide heren hebben jarenlange ervaring. Ze werkten ook zelf respectievelijk in Singapore en Mexico en in Siberië, Afrika en de Seychellen." De uitdaging is niet zozeer gemotiveerde mensen te vinden, het is eerder een challenge om zij te vinden die in deze stiel willen werken. Het is opereren in een bijzondere omgeving, met een grote verantwoordelijkheid en in een vakgebied waarvoor tot voor kort amper opleidingen bestonden. Die omstandigheden, dat is vaak de zee en daar zijn ingenieurs vaak amper toe opgeleid, want studenten worden traditioneel opgeleid voor klasieke bouwerven. Daarom investeren we in opleidingen, om jongeren vertrouwd te maken met de baggerwereld. Via baggerstages kan bij ons geproefd worden van het vak."

#### PROBLEEMOPLOSSEND

De eerste stappen worden gezet. Het bedrijfsleven wordt bij het hoger onderwijs betrokken. Zowel inhoudelijk als bedrijfscultureel ligt daar een grote meerwaarde. "Technisch inzicht en waardevolle, multidisciplinaire contacten zijn een bron van gespecialiseerde kennis. Specifieke competenties worden zo in het onderwijs geïnjecteerd." Beide partijen - zowel ondernemingen als het hoger onderwijs - zien er de meerwaarde van in. Er worden veel stages aangeboden. We bieden laatstejaarsstudenten Industriële Wetenschappen of Maritieme Technieken de mogelijkheid om te proeven van het leven op een baggerwerf. Maar net zo belangrijk zijn thesen, waarbij men probleemoplossend aan de slag gaat met een onderwerp dat het bedrijf aanbiedt. Vaak mondt het uit in een sollicitatie en dan hebben we reeds een goede blik op de capaciteiten van deze jongeren."

#### BEZIELING

Er moet gerealiseerd worden, vaak in niet de gemakkelijkste omstandigheden en onder grote tijdsdruk. Projectgericht locatiehoppelen is het: pendelen tussen verschillende werven in diverse landen. Het maakt de verschillen met 'traditionele' expats, die een langere periode op één locatie blijven, groot. Wie werkt in het buitenland moet een bezieling uitstralen: om er te werken, maar ook om er te leven. Meer nog dan in eigen land moet een werknemer in het buitenland

# Waterbouwwereld High tech, hands on

Niet één sector in België zendt zo massaal zijn zonen en dochters naar alle hoeken van de wereld, als de baggerindustrie. Het is een fascinerende wereld, waar een internationale carrière nooit ver weg is. De vraag naar hoogopgeleid technisch personeel is groot, want een constante instroom is belangrijk. Naast het enthousiasmeren van de jeugd dient het onderwijs ook goed afgestemd te zijn op vernieuwing in de sector. AUTEUR KOEN VAN DER SCHAEGHE

Jan De Nul geniet bekendheid door het binnenhalen van grote projecten, maar de grootste uitdaging bevindt zich bij het menselijke aspect: met name de koppeling van een solide basiskennis aan een groot innovatievermogen om maritieme projecten beter te begrijpen en te beheersen. Mensen en kennis van zaken, dat is wat de baggersector kracht geeft. Daarom ondersteunt Jan De Nul specifieke opleidingen.

#### EXPERTS VOOR DE KLAS

Experts staan daarom zelf voor de klas. Jan De Nul-docenten Bernard Malherbe en Robbie De Backer getuigen. "Wij zijn constant op zoek naar pasafgestudeerden die passen in het bedrijfsprofiel. Maar noch voor de crew, noch voor de staff waren er tot voor kort echte afstudeerrichtingen in ons land. Een diploma gerelateerd aan waterbouw of machinebouw, of varen, biedt mogelijkheden, maar het echte leerproces vindt toch

plezier beleven aan het werk. Meedraaien in een buitenlands project is een goede leerschool. De bedrijfscultuur is daarbij een belangrijke pijler. En dat is ook de beste manier om kennis te maken met het expatleven. Voor sommigen voelt het aan als hun natuurlijke biotoop, voor anderen niet.”

#### SOCIAAL KARAKTER

We zijn in een aantal opleidingen gestapt omdat er bij een aantal hogescholen en universiteiten vraag was naar specifieke kennis over baggeren en andere maritieme industrieën. Daarnaast draait het om flexibiliteit. Je moet de juiste instelling hebben om in deze industrie te werken. Een 9-tot-5-mentaliteit is uit den boze. De mobiliteit en het sociale karakter vormende de grootste uitdagingen. Het is een harde stiel en het zijn lange dagen, waarbij amper tijd is voor sociale activiteiten. En dat maakt het onder meer moeilijk te combineren met het gezinsleven. Het aannemen van een expatopdracht staat of valt met de eventuele partner en het onderwijsaanbod voor de kinderen. Daar bevindt zich ook de link met 'Vlamingen in de Wereld', het partnervraagstuk en het streven naar meer mogelijkheden voor afstandsonderwijs [vive](#)

INFO [WWW.JANDENUL.COM](http://WWW.JANDENUL.COM)



**vives** | **op afstand**  
STUDEER WAAR EN WANNEER JE WIL

**Behaal jouw bachelordiploma  
vanuit het buitenland**

ontdek onze 27 opleidingen op  
[www.vivesopafstand.be](http://www.vivesopafstand.be)

**vives**

Anton en Ine bij hun villa  
in Labenne Océan

## Board & Breakfast onder de zon

Anton (31) en Ine (32) vonden inspiratie voor hun B&B tijdens hun vele surfreizen. De zomermaanden werken en tijdens de winter rondreizen, dat was hun levensritme. Toch kriebelde het om iets op te bouwen en dit kreeg vorm in hun gemeenschappelijke Board 'n Breakfast in Zuid-Frankrijk. Het stereotiepe idee van de B&B doorbreken en het principe opwaarderen, daaraan werkt dit jonge Vlaamse koppel in Labenne Océan. AUTEUR JESSICA JACOBS - FOTO'S NICK DECOMBLE EN VALENTIN HEX

### “Na verloop van tijd gaan ook jungles en watervallen vervelen”

Vijf maanden werken in de toeristische sector aan de kust of in de Ardennen, afgewisseld met overwintering in het buitenland. Anton en Ine deelden een levensstijl, maar het feit dat ze op die manier niet echt iets van zichzelf opbouwden, knaagde. Anton opperde het idee van een eigen B&B, Ine schaaftde mee aan het concept en nog geen twee jaar later spraken we over een goed draaiende zaak. Intussen draait de B&B al vijf zomers op volle toeren

Dat ze niet per se naar de jungle moesten verhuizen, merkten Anton en Ine tijdens hun vele wintermaanden al surfend in het buitenland. Ze kozen voor een locatie nog relatief dicht bij hun thuisland. “Costa Rica was aanvankelijk ook een optie, maar we wilden de connectie met onze familie niet verliezen”, vertelt Anton. Hun grootste inspiratie voor het unieke concept van de B&B halen ze uit het surfen. “Wat ons speciaal maakt is enerzijds onze leeftijd, we begonnen als jong koppel aan de B&B. Anderzijds leggen we nadruk op de mogelijkheid om te surfen en organiseren we verschillende themaweken. We beperken ons niet tot avontuurlijke surfers, ook families en koppels voelen zich thuis in de twee villa's. Soms komt een papa en kan hij dankzij ons leuke concept zijn gezin overtuigen mee te komen, want ook voor niet-surfers valt hier wat te beleven.”

#### Investering

De drempel van de grote investering in het buitenland zorgt ervoor dat weinig jonge koppels aan zo'n onderneming beginnen. Vaak blijkt het moeilijk een lening in

eigen land aan te gaan voor een project elders. En wanneer je met je zakenplan naar een buitenlandse bank stapt, zal het moeilijk zijn hun vertrouwen te winnen. Tenzij je al een groot deel van de investering zelf kan bekostigen. “We stelden ons plan voor aan een bank in Frankrijk, zij vonden het een tof idee, maar waren niet bereid zo veel geld te lenen aan een stel jonge buitenlanders. We hadden uiteindelijk geluk dat we bij onze eigen bank konden lenen, maar in principe wordt andere eigendom, bijvoorbeeld van ouders, daarvoor in borg gesteld.”

#### Seizoensafhankelijk

Eens de juiste locatie gevonden, nam de opbouw van de B&B bijna een jaar tijd in beslag. Maar ook daarna bleven Anton en Ine doorwerken en verbeteringen aanbrengen. Elke winter spendeerden ze een deel van hun tijd aan verbouwingen, zoals aan de aparte villa met zwembad, die een verruiming van hun B&B-concept betekent. Enkele maanden per jaar logeren ze ook stevast bij familie in Vlaanderen. “De band met ons thuisland blijft heel sterk. Doordat we in het hoogseizoen zo druk bezig zijn met onze gasten en tijdens het laagseizoen vaak in Vlaanderen zijn, blijkt onze integratie in Frankrijk wel een traag proces.”

Anton en Ine doen hun werk super graag, ook al is het een branche die heel veel energie en doorzettingsvermogen vereist. “We staan dag en nacht klaar voor onze gasten en maken hun verblijf zo aangenaam mogelijk: elke ochtend ontbijt, activiteiten voor wie dat wil en af en toe een barbecue- en cocktailavond. Als je met een B&B begint, moet je beseffen dat je je huis openstelt voor anderen en je daarmee heel veel privacy verliest.” Voor wie uit het juiste hout gesneden is, blijft het echter een mooie manier om de kost te verdienen in het buitenland. [VIW](#)

INFO [WWW.BOARDBREAKFAST.COM](http://WWW.BOARDBREAKFAST.COM)  
INFO@BOARDBREAKFAST.COM



# Vlaamse B&B's in het buitenland

Emigreren binnen Europa is sterk vereenvoudigd, maar dat betekent zeker niet dat de regelgeving voor B&B's in elk EU-land dezelfde is. Wie buiten de EU emigreert, schrijft zich zo mogelijk in voor een nog groter avontuur. Elk B&B-verhaal is uniek en Vlaamse succesverhalen vind je wereldwijd. Toch zijn er enkele gelijkenissen. Of het nu in Frankrijk, Italië of Sri Lanka is, er zijn drie gouden tips die echt werken: zoek een origineel concept, bereid je goed voor en schakel waar nodig hulp in van specialisten. AUTEUR JESSICA JACOBS

Vaak is het de gezamenlijke keuze van een koppel: ze stellen hun huis open voor betalende gasten die ook gezellig met hun gastheer en -vrouw aan tafel schuiven. Het is geen negen-tot-vijf job en je verliest een groot deel van je privacy, dat heeft invloed op het hele gezin. Wendy en haar partner Neranjan stellen hun activiteiten in Sri Lanka op elkaar af en verdelen het werk: zij ontfermt zich over het gastenverblijf, hij organiseert uitstappen en regelt de administratie. Ook Anton en Ine in Frankrijk en Nicolas en Natascha in Italië staan bewust met z'n twee in voor de B&B.



## Italiaanse droom

Nicolas en Natascha baten in Piemonte een agriturismo uit met vier vakantieappartementen en 2,5 hectare biologische lavendel. Intussen kunnen ze trots stellen dat ze een evenwicht vonden tussen verschillende inkomsten om ook tijdens het toeristisch laagseizoen te overleven. "Elke dag zon, zee en liefde is uiteraard zalig, maar er moet ook brood op de plank komen. Om niet in financiële problemen te komen, deden we uitgebreid vooronderzoek en kwamen tot de conclusie dat een agriturismo het beste bij ons past", vertelt Nicolas.

TIP

Jonge vrouwen die een landbouwactiviteit opstarten kunnen in Italië in aanmerking komen voor subsidies. De bouwvergunningsmogelijkheden zijn er ruimer en eenvoudiger voor boeren en het fiscaal statuut van landbouwer is zeer interessant.

[www.verdita.com](http://www.verdita.com)

## Het rekenwerk

Op bezoek bij een Vlaamse B&B in het buitenland, het is heerlijk voor Vlaamse toeristen die zich graag een beetje thuis voelen en insider-tips krijgen van Nederlandstalige locals. Maar er komt natuurlijk heel wat bij kijken; een goede B&B-uitbater is een manusje-van-alles: commercieel inzicht, empathisch vermogen en gastvrijheid, onderhoud van een website, noem maar op. "Wij hebben vijf jaar geduldig alles in België voorbereid", vertelt Nicolas, uitbater van de agriturismo Verdita. "We verkenden de vastgoedmarkt, waardoor we na verloop van tijd een goede koop van een miskoop konden onderscheiden. Daarnaast is een realistisch zakenplan onmisbaar. Hoe groter je huis, hoe hoger de kosten voor verbouwwerken en dagelijks onderhoud."

## Originele aanpak

Een goede voorbereiding is onmisbaar en wie het echt wil maken, moet met een origineel concept uit de hoek komen. "We vinden het belangrijk om iets uniek aan te bieden aan onze klanten, zo groeide het concept van een biologische lavendelboerderij met self-catering appartementen", vertelt Nicolas. Anton en Ine leggen hun focus dan weer op surfers en actieve jonge reizigers, maar breidden hun concept ook uit naar gezinnen die graag wat privacy hebben. Het tussenseizoen maken ze aantrekkelijk met sportieve themaweken. In Sri Lanka kozen Wendy en Neranjan voor een combinatie van inkomsten uit excursies en een *Homestay*. "Een bezoek aan historische steden, theeplantages, op safari of walvisspotten, trektochten en kanovaren, ... wij maken een persoonlijk programma volledig afgestemd op het budget en de wensen van onze klanten."

## Risicospreiding

Ook al sta je met twee achter de B&B, je houdt er wel best andere inkomsten op na. Zo vangen Nicolas en Natascha in Italië het laagseizoen op met inkomsten uit hun biologische lavendelteelt. "Als vastgoedmakelaars kunnen we het hele jaar door wat extra bijverdienen, en Natascha heeft een interactiviteit waar we een vijfde van ons inkomen uit halen", vertelt Nicolas.

Een eigen woning in het buitenland klinkt een beetje als alle dagen vakantie houden, en een bed

& breakfast als een handige manier om er geld te verdienen. Maar vergeet niet de vele noodzakelijke voorbereidingen en het harde werk dat ermee gepaard gaat. Sommigen zien het als een investering, maar het is voornamelijk de passie om mensen te ontvangen en verwennen die een succesvolle B&B-uitbater drijft. 



## Homestay in Sri Lanka

Wendy en haar Sri Lankaanse partner Neranjan organiseren op zelfstandige basis toeristische rondleidingen in Sri Lanka en stellen hun bungalow beschikbaar voor overnachting. Neranjan is een ervaren gids die zowel de bekende als niet-toeristische plaatsen van Sri Lanka door en door kent. "Het succes van onze Homestay hebben we te danken aan de goede mix van westerse en lokale elementen", stelt Wendy. "Onze open keuken zie je bijvoorbeeld niet in een normaal Sri Lankaans huis, maar alles is gebouwd met typisch Sri Lankaans bouw materiaal." Hun persoonlijke aanpak en programma op maat van de klant spreekt aan. "En natuurlijk helpt de mooie ligging met een zeer grote tuin en zwembad, een paradijs voor kinderen."

TIP

Als buitenlander kan je geen huis kopen in Sri Lanka. Deze regelgeving moet voorkomen dat het land opgekocht wordt door rijke westerlingen en moet de Sri Lankaanse cultuur beschermen. Om in Sri Lanka iets te beginnen moet je dus samenwerken met lokale eigenaars.

[www.leisure-bug.com](http://www.leisure-bug.com)

A man and a woman are embracing in front of a cityscape. The man is wearing a grey t-shirt and sunglasses, and the woman is wearing a striped t-shirt and sunglasses. In the background, there is a dense residential area with a prominent tall, thin tower (Civic Center Belfry) on a hill under a clear blue sky.

# “New York heeft onze relatie sterker gemaakt”

Na zes maanden op Erasmus in Duitsland was Tom Sercu heel zeker: naar het buitenland vertrekken zonder zijn vriendin Emma, dat nooit meer. Maar hij had de buitenlandmicrobe stevig te pakken en al een week na zijn thuiskomst vroeg hij haar mee naar de VSA. “Ik stemde direct toe, maar dat jaar studeren bleek al snel twee jaar te worden”, vertelt Emma de Mûelenaere. Een beursaanvraag bij Belgian American Educational Foundation (BAEF), applicaties bij meerdere Amerikaanse universiteiten en een huwelijk later, zit dit koppel ‘thuis’ in New York, de stad die nooit slaapt.

AUTEUR JESSICA JACOBS

# Emma's en Toms moderne sprookje

In de ontvangstruimte van BelCham, de Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel, in hartje New York, ontmoet ik Emma de Mùelenaere. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, maar je snuift er zo de Belgische sfeer op. Een tapinstallatie van het Leuvense bier Stella staat in de uithoek, in bureaus hangen Belgische vlaggen, handgeschreven berichten van vrienden en familie aan het thuisfront. "Ik volgde mijn man voor zijn studies naar Amerika", start Emma haar verhaal. "Eerst wisten we niet eens in welke staat we terecht zouden komen; het werd New York. Het eerste jaar hier maakte ik mijn masteropleiding in culturele studies af, super dat de KU Leuven zich zo flexibel opstelde. Daarna ging ik op zoek naar een eerste werkervaring en werd stagiaire bij BelCham, een non-profitorganisatie die Belgische bedrijven helpt succesvol te zijn in de VS." Haar verhaal intrigeert me, de vrolijkheid waarmee ze over haar ervaringen vertelt, is aanstekelijk. We besluiten af te spreken voor een zondagsbrunch in Brooklyn.

**Elke plek in New York geeft je het gevoel dat je recht in een film gekatapulteerd wordt. Zo is het ook wanneer je Manhattan verlaat om aan de andere kant van het water het hippe Brooklyn te vinden. Makkelijk om te wennen, toch?**

**EMMA:** "New York komt inderdaad gevoelsmatig heel bekend voor."

**TOM:** "Vijftig procent van de Hollywoodfilms speelt zich dan ook af in New York."

**EMMA:** "In filmstudio's in California bedoel je. (lacht) Maar toch, ik had niet verwacht dat we zo snel zouden aanpassen aan deze grootstad. Ik hou van mijn eigen comfortzone, daarom dacht ik dat New York intimiderend zou zijn. Ze zeggen dat New York je ofwel direct bevalt, of je went er nooit aan. Bij mij was dat eerste het geval, maar ik ken ook mensen die hier niet graag wonen. De grote internationale community zorgde ervoor dat Tom en ik ons heel makkelijk aanpasten."

**TOM:** "Dat klopt. Via de New York University leerde ik veel Europese uitwisselingsstudenten kennen. Ook mensen met verschillende culturen en achtergronden, heel boeiend. Voor onze komst hadden we maandenlang geen idee in welk deel van de VSA we zouden terechtkomen. In februari twee jaar geleden kreeg ik bericht dat ik een BAEF-beurs kreeg, maar het was toen nog spannend afwachten welke universiteiten me zouden

toelaten. Ik had bij topuniversiteiten als Stanford en Berkeley in Californië een toelatingsaanvraag ingediend. Je moet weten dat een applicatie zo'n honderd dollar kost per school, een hele investering dus. Eigenlijk moet je voor de zekerheid ook bij enkele zogenaamde 'safe schools', scholen waar je gemakkelijker toegelaten wordt, een aanvraag indienen. Dat had ik eerst niet gedaan en dat maakte het dubbel zo spannend. In april, toen iedereen al wist waar ze het volgende schooljaar zouden terechtkomen, kreeg ik eindelijk bericht dat ik toegelaten was."

**EMMA:** "Ik zat op dat moment met vrienden op café in Gent en kreeg telefoon van Tom: 'Ik heb goed nieuws, ik kom naar je toe'. Hij wilde me in de ogen kijken wanneer hij het me vertelde. Mijn eerste reactie: 'Wauw, New York!'"

**Je kan inderdaad slechter terechtkomen. Maar toch, op korte tijd moesten jullie heel wat formaliteiten geregeld krijgen.**

**TOM:** "Klopt. Voor mij maakte de bestemming niet zo veel uit, aangezien ik toch met schoolwerk bezig zou zijn. Maar voor Emma heeft New York een enorme meerwaarde. Boston, Philadelphia of Pittsburgh behoorden aanvankelijk tot de mogelijkheden."

**EMMA:** "Pittsburgh zag ik niet echt zitten. Maar ik was al in, als het zo was geweest, was het zo. Ik behaalde nog snel mijn rijbewijs, voor het geval we ergens terechtkwamen waar verplaatsing met de auto noodzakelijk zou zijn. Ik probeerde zo veel mogelijk te sparen door als jobstudent te werken. En we moesten een trouwfeest organiseren, in vier maand tijd. Trouwen stond na zes jaar samen zijn sowieso op onze langetermijnplanning, maar we hebben de festiviteiten moeten vervroegen."

**TOM:** "Mijn ouders hadden eerst niet door dat we moesten trouwen om als koppel naar Amerika te gaan. Daarom wachtten we met de aankondiging tot ik zeker was dat ik een beurs kreeg. Emma haar ouders hadden een klassieke receptie in gedachten, wij wilden gewoon iets gaan eten. Uiteindelijk werd het een gezellig tuinfeest. Een maand voor we naar de VS vertrokken, waren we getrouwd."

**EMMA:** "Al die voorbereidingen maakten er een intens jaar van. Daarom stelde ik het onderzoek voor mijn thesis uit om er tijdens ons eerste jaar in de VS aan te werken. Tom had er gelukkig aan gedacht om geen normaal studentervisum, maar een J1-visum aan te vragen. Zo kon ik hem vergezellen met een J2-visum, waarmee ik mocht werken. Op zijn voorbereiding valt niets aan te

merken. Op de ambassade waren ze zelfs onder de indruk hoe Tom alle documenten mooi in de juiste volgorde klaar had."

**Heel wat opportunisten vertrokken in de loop van de geschiedenis naar Amerika. Geloven jullie in de 'American dream'?**

**EMMA:** "Ik ben daar heel cynisch over. Natuurlijk spreekt de gedachte erachter me aan, je wilt wel vooruit in je leven. Maar de idee dat Amerika 'the land of promise' is en dat wie het verdient het ook gaat halen, daar ben ik niet akkoord mee. Ik vind dat een enorme illusie, gecreëerd door rijken."

**TOM:** "Ik geloof eigenlijk meer in de 'Belgische droom'. Ook al is dat geen concept. Volgens de 'American dream' kan iedereen opklimmen en rijk en succesvol worden. Maar heel het systeem in de VS is erop gebouwd om je arm te houden. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van een kredietgeschiedenis. Je kan heel gemakkelijk veel geld uitgeven door kleine bedragen met je kredietkaart te lenen. Vanaf het moment dat je dit niet kan terugbetalen, is dat te zien in je 'credit history'. Zo krijg je problemen om een lening aan te gaan voor een auto of een huis. Het kan zelfs zo ver gaan dat je geen bankrekening meer kan hebben. Als je geen ziekteverzekering hebt en een keer pech hebt, dan heb je eigenlijk geen kans meer."

**EMMA:** "Er heerst hier in New York wel een sterke werkmentaliteit. De verwachtingen liggen hoog, lijkt me. Om met een gezin in deze wereldstad te overleven, moet je echt knokken."

**Er zijn uiteraard pro's en contra's aan wonen in New York. Hoe kijken jullie tegen de toekomst aan?**

**EMMA:** "Ik denk dat we ooit naar Vlaanderen terugkeren, maar wanneer is de grote vraag. Momenteel werk ik bij BelCham en Tom start in juli bij IBM Watson. Je zit hier in New York ook in een sleur, lange dagen, koude winters. Maar als ik na een zware dag op weg naar huis het 'Empire State Building' zie staan, dat pept me toch op."

**TOM:** "Wat we vooral missen, zijn familie en vrienden. Dingen veranderen aan het thuisfront terwijl wij weg zijn, daar valt niets aan te doen. Maar we hebben elkaar. Dit avontuur heeft ons veel dichter bij elkaar gebracht als koppel. Je moet hier samen sterk staan om uitdagingen te trotseren. Er valt geen tijd te verliezen aan gekibbel." 



WWW.BAEF.BE

## VIW met minister-president mee op missie in Philadelphia en New York

VIW-vertegenwoordiger Daisy van den Hooff-Mertens ontvangt een mooie delegatie in Philadelphia

# Vlaamse volksdiplomatie in de VS

**“U bent een echte volksdiplomate!”** Vlaams minister-president Geert Bourgeois was vol lof over de ontvangst van een Vlaamse missie door VIW-vertegenwoordiger Daisy Van den Hooff-Mertens in Philadelphia begin mei. De VIW-voorzitter en VIW-vertegenwoordigers aan de Amerikaanse Oostkust vergezelden de missie geleid door de minister-president. In New York organiseerde het Flanders House samen met VIW een informatie- en netwerkbijeenkomst voor een 50 Vlaamse expats. Er werd ook eer gebracht aan de bekendste Vlaming in de VS, pater Damiaan, wiens naam verbonden werd aan een straat in New York. AUTEUR JAN VAN DOREN

**D**e Vlaamse missie deed de steden Philadelphia en New York aan, tijdens de missie van 9 tot 12 mei. In Philadelphia werd eerst een bezoek gebracht aan het Philadelphia Museum of Art, waar in de herfst een tentoonstelling zal plaatsvinden rond één van de topstukken van het museum, nl. Prometheus van Peter Paul Rubens. Het museum herbergt een topcollectie Vlaamse Meesters (Van der Weyden, Teniers, Van Eyck...). De Rubens tentoonstelling loopt van 12 september tot 6 december 2015.

Daarna was de Vlaamse delegatie te gast ten huize van Daisy Van den Hooff-Mertens, VIW-vertegenwoordiger voor Pennsylvania. Ook VIW-vertegenwoordigers uit andere staten van de VS waren uitgenodigd, evenals de voorzitters van enkele Belgische Clubs. Waren present: Marc Quintyn (VIW-vertegenwoordiger in Washington), Kaat Higham-Bouten (VIW-

vertegenwoordiger in New York), Dirk De Mol (voorzitter Belgische Club Noord-Californië), Johan Vergult (vice-voorzitter Belgische Club Greater Houston), Joe Mares (voorzitter Gazette van Detroit).

Daisy Mertens vervulde haar rol als gastvrouw en Vlaamse volksdiplomate met verve, tot groot genoegen van de minister-president. Daisy leidde de groep 's anderdaags ook rond in Philadelphia, en bracht als volleerd historica het ontstaan van de VS in herinnering. Philadelphia was de eerste hoofdstad van de VS en toneel van de onderhandelingen en ondertekening van de *Declaration of Independence*, de *Articles of Confederation*, de Grondwet en de *Bill of Rights*.

### MAESTRO DIRK BROSSÉ

De aanleiding van het bezoek aan Philadelphia was de 50ste verjaardag van het Philadelphia Chamber Orchestra, waarvan de bekende

Vlaamse componist-dirigent Dirk Brossé de hoofdirigent is en waar Daisy Mertens bestuurder is. Het zeer gesmaakte concert met werk van Beethoven en Barber, werd ingezet met de Philadelphia ouverture van de hand van Brossé zelf. Ook tal van Vlamingen actief aan de oostkust van de VS waren uitgenodigd. Dirk Brossé wordt in Philadelphia op handen gedragen als hun "maestro".

Op zondagavond bood de Vlaamse Vertegenwoordiging in de VS in het Meridien hotel een diner aan voor een 70-tal Amerikanen en Vlamingen uit de politieke, zaken-, culturele, en academische wereld van Philadelphia en Pennsylvania. In zijn toespraak wees minister-president Geert Bourgeois op de historische en huidige banden tussen Vlaanderen en Philadelphia en Pennsylvania. Zo deed de transatlantische bootverbinding Red Star Line vanuit Antwerpen destijds ook Philadelphia aan





Minister-president Geert Bourgeois opgezet met de Expatgids, overhandigd door VIW-voorzitter Jan Van Doren

**FLANDERS BUSINESS WORLDWIDE**

In New York organiseerde de ploeg van Geert De Proost, de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in de VS, samen met VIW een informatie- en netwerkevent voor Vlaamse landgenoten gevestigd in de Big Apple of New Jersey. Een vijftigtal landgenoten tekenden present, in het Flanders House, op de 44<sup>ste</sup> verdieping van het torengebouw van de New York Times, in hartje Manhattan. Ondergetekende gaf als VIW-voorzitter toelichting bij de activiteiten georganiseerd vanuit het secretariaat in Brussel, en stelde de VIW-expatgids voor.

Loura Zijdel, directeur van 't Klokhuis in New York, stelde haar onderwijsinstelling voor en inzonderheid de lessen Nederlands. 't Klokhuis telt een 330 leerlingen die een aantal uren per week les in de Nederlandse taal en cultuur volgen. Ook tal van Vlaamse kinderen lopen er school. Ze drong aan op blijvende steun vanuit Nederland. Nederlandse taal- en cultuurscholen in het buitenland krijgen steun van de Stichting "Nederlands Onderwijs in het Buitenland" (NOB). Maar deze steun staat onder druk, omwille van besparingen bij de Nederlandse overheid. Vlaamse kinderen krijgen toegang tot de door NOB erkende scholen. Maar nu de NOB-ondersteuning voor de toekomst niet verzekerd is, zijn daar nieuwe afspraken over nodig.

Claire Tillekaerts, de CEO van *Flanders Investment and Trade* (FIT), had het genoegen om een nieuw zakelijk netwerk van Vlaamse expats officieel te lanceren: *Flanders Business Worldwide*. Dit professionele netwerk op LinkedIn richt zich tot Vlaamse zakenlui en managers in het buitenland. Het is ontstaan uit een samenwerking tussen FIT, VIW, VOKA, UNIZO en Agoria Vlamingen die in het buitenland wonen en werken en Vlaamse internationale ondernemers zijn welkom om tot dit besloten netwerk toe te treden.

Verder legde Marc Calcoen, consul-generaal van België in New York, uit waarvoor expats bij het consulaat terecht kunnen. De minister-president sloot de sessie af met enkele conclusies, waarbij hij het belang van het netwerk van Vlamingen in de wereld beklemtoonde en VIW ook feliciteerde met de Expatgids.

Een hoogtepunt op de Vlaamse missie in New York was verder de inhuldiging van de Father Damien Way in New York, door de minister-president en de Amerikaanse kardinaal Dolan. De bekendste Vlaming in de VS, zeg maar in de wereld, heeft reeds een standbeeld in Washington, maar krijgt nu ook in New York een eerbetoon. Je vindt zijn straatnaam aan de 33rd street tussen 1st en 2nd Avenue.

In die straat ligt de kapel van de Congregatie van de Heilige Harten van Jesus en Maria, waar pater Damiaan toe behoorde. Daar werd de inhuldiging opgeluisterd met een pakkende herdenkingsviering, in aanwezigheid van een uitgebreide delegatie bewoners van Molokai, het eiland in Hawaï waar Pater Damiaan in de tweede helft van de 19de eeuw zich bekommerde om het lot van de melaatsenkolonie.

De plechtigheden werden 's avonds afgerond met

Een aandachtig publiek op de VIW-infosessie in het Flanders House in New York. Vooraan van l. naar r.: Jan Briens (gouverneur provincie Oost-Vlaanderen), Marc Calcoen (Consul-generaal van België in New York), Koen Verlaeck (secretaris-generaal departement Internationaal Vlaanderen), minister-president Geert Bourgeois.



een diner in de prestigieuze Metropolitan Club, met meer dan 200 genodigden, Vlaamse expats, Amerikaanse relaties, en gasten uit Molokai. Ook de Vlaamse universiteitsrectoren waren daar present, in het kader van hun academische diplomatie. Minister-president Bourgeois trok in zijn gelegenheidstoespraak een lijn van pater Damiaan naar de expertise die Vlaanderen door de jaren ontwikkelde inzake behandeling van tropische ziekten, na een uiteenzetting door dr Bruno Gryseels van het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen .

Geert De Proost, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in de VS, verwelkomt de deelnemers aan de VIW-infosessie in het Flanders House in New York. Het sprekerspanel aan de tafel (van l. naar r.): Dr. Heidi Bertels (Professor of Management aan CUNY), Claire Tillekaerts (Gedelegeerd Bestuurder FIT), Loura Zijdel (directeur 't Klokhuis), Jan Van Doren (VIW-voorzitter).



Een toast van de VIW-voorzitter voor de VIW-vertegenwoordigers Daisy Mertens (Philadelphia) en Kaat Higham - Bouten (New York)





**Geert De Proost is sinds september vorig jaar Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in de VSA. Toch is hij geen groentje in het vak, want net als journalisten, roteren ook de Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering elke vier tot zes jaar naar een nieuwe standplaats. Geert liet daarbij zijn post in Londen over aan collega Nic Van der Marliere en nam zelf de fakkel van Kris Dierckx over in New York.**

AUTEUR JESSICA JACOBS

**H**ij doorzwom al vele watertjes vooraleer hij Vlaams diplomaat werd. Hij was niet enkel federaal ambtenaar bij de FOD Buitenlandse Zaken, maar ook actief voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de Permanenten Vertegenwoordiging van België bij de EU, vooraleer hij de overstap maakte naar de Vlaamse diplomatie. Eerst in Londen, nu in New York. Bij deze nieuwe uitdaging hoort voor Geert een nieuw plan van aanpak, want hij krijgt met de VS maar liefst het grootst mogelijke ambtsgebied toegewezen.

“Londen was in zekere zin een gemakkelijke post, zowel professioneel als op familiaal vlak, omdat Vlaanderen er goed gekend is en het zo dicht bij huis ligt. New York bevindt zich heel wat verder, alhoewel het ook weer het einde van de wereld niet is”, vertelt Geert De Proost. Hij geeft toe dat hij wat moest wennen niet alleen aan New York als leefomgeving, maar ook aan de uitgestrektheid van zijn nieuwe gebied. “Mijn budget is veel groter dan dat van mijn collega’s,

# Geert De Proost DIPLOMAAT met een brede blik

maar mijn team is dat niet. Daarmee organiseer ik wel meer activiteiten in principe over de hele VSA” In overeenstemming met zijn missie focust Geert naast Washington DC op vier prioritaire gebieden: New York, Massachusetts, Californië en Texas. Een uitgestrekt ambtsgebied met veel spelers vergt ook meer coördinatie.

## LEVENSQUALITEIT

Een nieuwe standplaats betekent een beetje een nieuw begin, niet alleen voor de Algemeen Afgevaardigde, ook voor zijn gezin. Zijn echtgenote maakte mee de overstap naar de VS en zijn jongste dochter zal nog deze zomer volgen wanneer ze haar universiteitsopleiding in Vlaanderen afrondt. Ver van zijn twee andere dochters en met een eerste kleinkind, valt de afstand weleens zwaar. “New York stond eerlijk gezegd niet bovenaan mijn lijstje als nieuwe bestemming. We wisten ook dat we qua levensstandaard een stap achteruit zouden zetten. Het leven in New York is gewoon duurder, zeker met de huidige koers van de dollar en de stad lijkt me minder net dan Londen. Toch is het een unieke ervaring en heb ik de uitdaging aanvaard. Mijn echtgenote geeft hier, net zoals in het Verenigd Koninkrijk, Nederlandse les aan Vlaamse en Nederlandse expatkinderen. En op vlak van cultuur ontdekken we hier een geweldig aanbod.”

## CULTUURAMBASSADEUR

“De opzet van een culturele strategie om duurzame relaties op te bouwen is in volle gang. Zo promoten we onze beeldende kunstenaars, films en musici bij instellingen en festivals en dit jaar komen meerdere Vlaamse theater- en dansgezelschappen naar de VS. Hun werk is vaak baanbrekend en meestal scherp op de snee, waardoor we soms wat moeten zoeken naar de juiste partners in de VS. 2016 kondigt zich alvast sterk aan met Van Dijck, Memling en Broodthaers tentoonstellingen in NYC.” Om de aanpak in de verschillende Vlaamse bevoegdheidsdomeinen zoals cultuur, onderwijs, onderzoek en innovatiebeleid te optimaliseren, brengt Geert met zijn team de situatie en beoogde doelstellingen in kaart, in lijn met zijn opdracht op gebieden gaande van politieke relaties tot academische, culturele en economische diplomatie.

Begin mei nodigde de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering de VIW-vertegenwoordigers van de hele VSA uit voor een informeel tuinfeest. Daarbij was ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois aanwezig. “Wij appreciëren ten zeerste de rol en inbreng van de VIW-vertegenwoordigers in onze aankomende projecten in verschillende staten van de VS”, stelt Geert De Proost. Zijn eerste jaarprogramma in New York omvat maar liefst zo’n 25 projecten 



Minister-president Geert Bourgeois en Geert De Proost met zijn team

# Grenzenloos groeien

## De staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland

Anno 2015 volgen ruim 13.000 Nederlandse en Vlaamse kinderen Nederlandstalig onderwijs in het buitenland. De stichting die dit onderwijs vanuit Nederland ondersteunt bestaat dit jaar 35 jaar. VIW sprak met Karen Peters, sinds begin 2014 directeur-bestuurder bij Stichting NOB.

**VIW:** Al 35 jaar Nederlands onderwijs in het buitenland, dat is nogal wat!

Peters: "Dat is het zeker! Maar hoewel onze stichting nu 35 jaar bestaat, bestaat het Nederlands onderwijs in het buitenland al veel langer. De Hollandse School Singapore werd opgericht in 1920 en in 1930 opende de eerste Nederlandse school op Curaçao. De Nederlandse School in Jakarta, waar ik als directeur heb gewerkt, bestaat al sinds de jaren '60. De toename van het aantal onderwijsinitiatieven in het buitenland was de aanleiding voor de oprichting van Stichting NOB in 1980.

**VIW:** Wat is er sinds de oprichting van de stichting veranderd?

Peters: "De wereld is in overdrachtelijke zin kleiner geworden en grenzen zijn vervaagd. Steeds meer Nederlanders en Vlamingen maken gebruik van de verruimde mogelijkheden om te wonen

en te werken in het buitenland. Dat heeft ervoor gezorgd dat het Nederlands onderwijs in het buitenland de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Waar het leerlingaantal in 2000 nog een kleine 8.000 leerlingen was, is dat nu ruim 13.000. Dat is een stijging van 67%!

De ouderpopulatie bestond 35 jaar geleden nog vooral uit dat wat in Nederland traditionele expats wordt genoemd, ouders die door hun werkgever voor korte of langere tijd naar het buitenland werden gezonden. Veel van deze ouders konden de rekening voor de kosten van het Nederlands onderwijs in het buitenland bij de werkgever declareren. Deze groep ouders vormt nu niet meer dan één derde van de totale ouderpopulatie. De groep ouders die op persoonlijke titel met het gezin naar het buitenland gaat, als zelfstandig ondernemer of werkend op lokaal contract, stijgt. Ook zijn er steeds meer gezinnen die met hun kinderen in de schoolleeftijd in meerdere landen buiten Nederland en Vlaanderen wonen en niet na één buitenlandavontuur terugkeren. De mogelijkheid om wereldwijd internationaal of lokaal onderwijs te volgen, aangevuld met Nederlandse taal- en cultuur lessen, draagt daaraan bij.

**VIW:** Weet u hoeveel Vlaamse kinderen dit onderwijs volgen?

Op dit moment heeft ruim 10% van het totale leerlingaantal de Belgische nationaliteit. Dankzij een overeenkomst tussen de Vlaamse en Nederlandse



overheid kunnen zij al sinds 1991 deelnemen aan het Nederlands onderwijs in het buitenland en worden zij ook door de Nederlandse overheid gesubsidieerd. De meeste Belgische leerlingen buiten Nederland en België vinden we momenteel in de Verenigde Staten, Frankrijk, de Verenigde Arabische Emiraten, China, Singapore en Congo.

**VIW:** Wat zijn voor de scholen de grootste uitdagingen in de toekomst?

Peters: "Die uitdaging ligt op korte termijn met name op financieel gebied. De subsidie (sinds 1983) en de ouderbijdrage vormen de levensader van de school. Momenteel ontvangen de scholen een tijdelijke subsidie tot 2016. Vanwege bezuinigingen halveerde het subsidiebedrag in 2014 van ruim € 400,- naar € 200,- euro per leerling per jaar. De ouderbijdrage is gemiddeld € 1.000,- per kind per jaar. Deze bijdrage varieert sterk en is afhankelijk van onder andere de grootte van de school, de locatie, de lokale levensstandaard en de ouderpopulatie. Het is de verwachting dat de leerlinggebonden subsidie na 2016 volledig wordt stopgezet. De Onderwijsinspectie vreest voor de negatieve invloed die de te verwachten subsidie-stop zal hebben op de kwaliteit van het onderwijs en diversiteit van het aanbod op langere termijn. NOB deelt deze vrees.

**VIW:** Hoe ziet u de toekomst van het Nederlands onderwijs in het buitenland?

Peters: "Hoe de wereld er over nog eens 35 jaar uitziet, kan niemand voorspellen. Ongetwijfeld zijn er ook dan Nederlandse en Vlaamse kinderen die in het buitenland opgroeien. Ik hoop dat zij in 2050 nog steeds gebruik kunnen maken van het Nederlands onderwijs in het buitenland. Wij zullen ons als stichting uiteraard blijven inzetten voor een structurele ondersteuning, zowel financieel als inhoudelijk, van dit onderwijs. Ik ben namelijk van mening dat ouders de kans moeten krijgen om hun kind ook in het buitenland goed (aanvullend) Nederlands onderwijs te laten volgen. Dit onderwijs is in mijn ogen bovendien een onmisbare schakel voor de internationale ambitie van zowel Nederland, als Vlaanderen. Nu, maar zeker ook in de toekomst." **VIW**



# Nieuwe verstrengde regels voor schijnhuwelijken!

Er wordt een strijd gevoerd tegen de zogenaamde "schijnhuwelijken". Om deze strijd nog beter te kunnen voeren, kwamen er in België onlangs belangrijke wijzigingen aan de wetsregels betreffende deze schijnhuwelijken. We zetten hieronder enkele belangrijke bepalingen op een rij.

AUTEUR SOLANGE TASTENOYE

## Een "schijnhuwelijk"?

Heeft men te maken met omstandigheden waaruit blijkt dat de gehuwden niet met elkaar huwden met de bedoeling om een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen, maar eerder gericht op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel, dan zal men twifelen aan dit huwelijk en vermoeden dat men te maken heeft met een "schijnhuwelijk".

## Het ontvangstbewijs

Recentelijk werd de wetgeving aangaande de schijnhuwelijken gewijzigd. Nieuw is dat, nadat de aanstaande echtgenoten de nodige documenten hebben overgemaakt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, deze laatste hen een ontvangstbewijs geeft. Nadat hij dit ontvangstbewijs heeft overhandigd, heeft hij een maand de tijd om de zogenaamde "huwelijksaangifte" op te maken. Indien hij echter twijfelt aan bijvoorbeeld de juistheid of de echtheid van de documenten, kan deze termijn met drie maanden verlengd worden.

## Hoe wordt de controle op een schijnhuwelijk uitgevoerd?

Het is natuurlijk niet zo dat wanneer men te maken heeft met een gemengd huwelijk, er onmiddellijk gedacht wordt of sprake is van een effectief "schijnhuwelijk". Wel stelt men zich de vraag hoe er kan nagegaan worden of men al dan niet met een schijnhuwelijk te maken heeft. Welnu, er worden een aantal factoren naar voor geschoven die er kunnen op wijzen dat er een schijnhuwelijk voorhanden is. Deze factoren kunnen de volgende zijn dat de echtgenoten elkaars taal niet spreken en dus niet met elkaar kunnen communiceren, er is een groot leeftijdsverschil tussen hen, de partijen hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet, de partijen weten niets over elkaar (bv hun naam, of waar ze werken), enz... Naast deze reeds

bestaande factoren, zijn er nog enkele nieuwe aan toegevoegd om na te gaan of men al dan niet met een schijnhuwelijk te maken heeft. Zo bijvoorbeeld het feit dat één van de betrokken partijen al meermaals een poging heeft gedaan om een schijnhuwelijk of een schijnwettelijke samenwoning tot stand te brengen. We merken hier echter wel op dat dit allemaal factoren zijn die kunnen onderzocht worden om na te gaan of de betrokken partijen wel degelijk een duurzame levensgemeenschap tot stand hebben gebracht, of dat ze eerder uit zijn op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel! Het spreekt voor zich dat meerdere van deze factoren aanwezig moeten zijn vooraleer men van een schijnhuwelijk kan spreken. Het is de ambtenaar van de burgerlijke stand die dit alles zal onderzoeken en hiervoor kan hij beroep doen op getuigenissen, verklaringen of documenten van bepaalde personen. Ook op onderzoekingen gedaan door de politie kan deze ambtenaar zich baseren.

## De "schijnwettelijke samenwoning"

Men heeft het niet alleen meer over een "schijnhuwelijk", maar ook het begrip "schijnwettelijke samenwoning" wordt ingevoerd. Zo bepaalt het nieuwe artikel 1476bis van het Belgisch Burgerlijk Wetboek dat indien, ondanks de geuite wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van beide partijen enkel gericht is op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van wettelijk samenwonende, er dan geen sprake kan zijn van een wettelijke samenwoning. Ook hier is het aan de ambtenaar van de burgerlijke stand om na te gaan welke de juiste intenties zijn van de wettelijk samenwonende partners. Vermoedt hij dat er een schijnwettelijke samenwoning is, dan kan deze ambtenaar de verklaring van wettelijke samenwoning uitstellen. Dit kan hij doen voor een periode van twee maanden. Op die manier heeft hij tijd om bijkomend onderzoek te verrichten naar deze wettelijke samenwoning. Anderzijds kan de ambtenaar van de burgerlijke stand ook advies vragen aan het parket en kan deze laatste nog eens een termijn van drie maanden bijgeven voor onderzoek.

## Welke zijn de sancties bij schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning?

Het spreekt voor zich dat indien men vaststelt dat er een schijnhuwelijk of een schijnwettelijke samenwoning tot stand is gekomen tussen de

betrokken partijen, er sancties opgelegd worden. Zo kan zowel het huwelijk als de wettelijke samenwoning nietig verklaard worden indien men vermoedt dat er sprake is van schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning. Deze nietigverklaring kan aangevraagd worden door elke belanghebbende, maar eveneens door de betrokken partijen zelf en door het parket. Bovendien kan de strafrechtbank naast het nietig verklaren van het huwelijk en/of de wettelijke samenwoning, eveneens een straf opleggen. Deze straffen werden trouwens door de recente wetswijzigingen verhoogd.

## Een voorbeeld uit het dagelijks leven!

Sonia (met Turkse nationaliteit) en Bernard (Belgische nationaliteit) huwen in Turkije. Het parket meent echter dat dit huwelijk een schijnhuwelijk is en het vordert de nietigverklaring van dit huwelijk. De eerste rechter gaat hier op in en vernietigt dit huwelijk. Maar Sonia gaat hier niet mee akkoord en gaat in beroep tegen deze uitspraak. De rechter stelt dat er moet nagegaan worden of Sonia en Bernard een duurzame levensgemeenschap tot stand hebben gebracht of niet. Indien beiden niet de intensie hebben om samen door het leven te gaan op een duurzame manier, dan kan er sprake zijn van een schijnhuwelijk. De rechter in hoger beroep is dezelfde mening toegedaan als de eerste rechter, nl dat er door de voorhanden zijnde omstandigheden wel degelijk sprake is van een schijnhuwelijk en dat Sonia en Bernard niet de intentie hadden om een duurzame levensgemeenschap te doen ontstaan. Deze omstandigheden waren vooral het grote leeftijdsverschil tussen Sonia en Bernard, dat ze beiden ook verschillende verklaringen aflegden betreffende hun relatie, zij beschikten niet over enige foto's of andere herinneringen aan hun huwelijk, Bernard keerde nadien terug naar België, hij kon geen omschrijving geven van het interieur van de woning waar hij zozeggd samenwoonde met zijn vrouw Sonia, enz... Uit al deze feiten, nam deze rechter in hoger beroep aan dat er tussen Sonia en Bernard wel degelijk een schijnhuwelijk tot stand was gekomen. De rechter sluit zich aan bij de eerste rechter: hij meent eveneens dat dit huwelijk tussen Sonia en Bernard geen uitwerking kan hebben in België daar het gaat om een schijnhuwelijk en dit huwelijk dus nietig is! Sonia verliest dit hoger beroep, zij moet bovendien ook een schadevergoeding betalen van € 1500! 



WWW.SOLANGETASTENOYE.BE



# Waarom boeken bij NMBS Europe?

- ✓ Het grootste internationaal aanbod
- ✓ De laagst beschikbare tarieven
- ✓ Een voordelige annuleringsverzekering
- ✓ Dienstverlening 7/7



Download onze app

## Info en reservering:

-  [www.nmbs-europe.com](http://www.nmbs-europe.com)
-  Mobile app - [m.nmbs-europe.com](http://m.nmbs-europe.com)
-  Contact Center NMBS Europe\* > 070 79 79 79 (€ 0,30/min)
-  NMBS stations met internationaal aanbod\*
-  Door NMBS Europe erkende reisagentschappen

\* Bij aankoop via deze verkooppunten worden dossierkosten aangerekend.

THALYS  EUROSTAR™ ICE TGV® IC EC TGV Lyria

Zoveel meer dan een treinticket

 **NMBS**  
Europe



# Meet The Others

## Belgische animatiestudio *made in Barcelona*

De animatiestudio The Others werkte audiovisuele content uit voor het Belgische paviljoen op de wereldtentoonstelling in Milaan. Deze wereld-expo, met als thema 'Voedsel voor de planeet, energie voor het leven', ging op 1 mei van start en loopt nog tot 31 oktober. De Belgische technologische vernieuwingen in de voedselproductie zullen er schitteren dankzij een knap staaltje animatie.

AUTEUR THE OTHERS EMOTION GRAPHICS - BARCELONA & BRUSSEL

**W**endy en Manu kozen Barcelona als de heimat voor hun nieuwe studio. Wendy, een Vlaamse, werkte al vijf jaar voor een reclamebureau in Londen. In 2004 besloot ze haar leven een nieuwe wending te geven in Barcelona. Manu, een Brusselaar, had een eigen communicatiebureau opgericht dat hem overal ter wereld bracht. Hij besloot zes jaar geleden met zijn gezin neer te strijken in Sitges, een stad die hij al sinds zijn kindertijd kende.

Toen deze twee Belgen elkaar ontmoetten in Barcelona, waren alle ingrediënten verenigd om hun parcours om te toveren tot een Belgisch succesverhaal met een heerlijk Spaans sausje.

### Hoe hebben ze elkaar ontmoet?

Kort na zijn aankomst in 2009 richtte Manu samen met drie Catalaanse filmmakers een animatiestudio op. Ze wilden animatie helemaal anders aanpakken door creativiteit te vermengen met volledig gepersonaliseerd projectbeheer. Om dit te bekomen, wilde Manu zijn team verkrijgen. Via een gemeenschappelijk kennis kwam hij in contact met Wendy, die op dat moment als Account Director bij een reclamebureau in Barcelona werkte. Hun ontmoeting leidde tot een explosieve cocktail die het Catalaanse creatieve instinct vermengt met nauwgezet projectbeheer.

### Waarom net Barcelona?

De Catalaanse hoofdstad staat synoniem voor artistieke inspiratie en levenskwaliteit. Dat zette Wendy ertoe aan haar overplaatsing van Londen naar Barcelona aan te vragen. Manu zocht dan weer een gunstige locatie waar hij zowel een nieuw project kon opbouwen als een nieuwe fase in zijn gezinsleven kon beginnen.

**Manu:** Barcelona staat open voor de wereld. De stad kent een omvangrijke expat-gemeenschap.

Tal van buitenlandse ondernemingen hebben zich hier gevestigd. Maar het is ook een broei- nest voor alles wat animatie en grafisch ontwerp betreft. Toen we in 2009 onze studio oprichtten, was er een stijgende vraag naar kwalitatieve animatie en *motion graphics*. De communicatiesector zoekt vooral frisse ideeën en nieuwe creatieve benaderingen. Barcelona is een stad die nooit slaapt. De dynamiek die hier heerst brengt een permanente vloedgolf aan ideeën voort. We positioneren ons als de uitdager, als een nieuwe speler in het Belgische audiovisuele landschap. Enkele jaren geleden kon de afstand tussen België en Barcelona een moeilijk te overbruggen hindernis lijken. Vandaag is gebleken dat hier niets van aan is. Natuurlijk vereisen de diensten die wij aanbieden een hechte band met onze klanten. Net daarom hebben we onze beschikbaarheid ingebakken in het DNA van The Others. We zijn erin geslaagd een reëel gevoel van nabijheid te creëren, zowel in Barcelona als in het buitenland. We leven tegenwoordig allemaal in het internettijdperk, maar toch pendel ik regelmatig tussen de studio en onze klanten voor werkvergaderingen.

**Wendy:** Het merendeel van onze klanten is in Europa gevestigd, en we werken op verscheidene Spaanse projecten. Onlangs startten we ook projecten op in Dubai en Londen. Voor internationale klanten werken speelt een belangrijke rol in onze creatieve en commerciële ontwikkeling. We zijn een meertalig team. We praten Engels, Frans, Nederlands en Spaans. Dat creëert extra mogelijkheden.

### Spreken jullie Spaans en Catalaans?

**Wendy:** Ik spreek en versta Spaans. Ik versta haast alles in het Catalaans, en mijn dochters leren me het ook praten.

**Manu:** Ik ben drietalig. Als Franstalige versta ik perfect Catalaans. Ik probeer het te praten wan-

neer ik maar kan, want het speelt een belangrijke rol in mijn integratie.

### Hou zouden jullie de animatiestudio omschrijven?

**Manu:** Voor onze klanten staan we eerst en vooral garant voor originaliteit. We lossen altijd hun verwachtingen in, want de talenten met wie we werken halen hun inspiratie uit de creatieve bron die Barcelona is.

**Wendy:** Aan het hoofd van onze 2D en 3D departementen staat een creatieve producer. Manu en ik hebben beiden heel wat ervaring in klanten- en projectbeheer. We verzorgen onze klanten en beheren elk project op persoonlijke wijze. Ik denk dan ook dat we veel meer zijn dan een eenvoudige studio. We zijn een partner in creatie en animatie.

### Wat is de filosofie van de studio?

**Manu:** We hechten enorm veel belang aan human resources. Bij The Others draagt elke creatie de stempel van elkeen van onze medewerkers. Ons logo is dynamisch en bestaat uit veelvoudige facetten. Dat is onze huisstijl én onze filosofie. Als gemeenschap leren we voortdurend bij; we werven jonge talenten aan en integreren hen stukje bij beetje in het productieproces. Daarnaast werken we samen met een brede waaier aan illustratoren en kunstenaars om ons werkveld zo breed mogelijk open te gooien.

**Wendy:** Hoewel we een kleine studio zijn, hebben we toch onze eigen corporate responsibility politiek opgesteld. De crisis heeft heel wat slachtoffers gemaakt in Spanje. Eén keer per week helpen we een lokale voedselhulporganisatie. We produceren ook films voor ngo's of sociale projecten waar we in geloven.

### Wie zijn jullie klanten?

**Wendy:** We werken voornamelijk voor reclame-, evenementen- of communicatiebureaus. Af en toe werken we ook samen met merken indien deze ons rechtstreeks aanspreken. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Desigual.

**Manu:** Onze klantenlijst loopt relatief breed uit. We hebben overheidsprojecten gerealiseerd, bedrijfsfilms gemaakt en marketingacties ontwikkeld. Zo hebben we bijvoorbeeld deelgenomen aan de campagne voor de Tiense Suiker, aan een Belgacom-event of aan de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog voor de Kanselarij van de Eerste Minister.

**Wendy:** We werkten onlangs samen met de architect Patrick Genard, die door de Belgische overheid is aangesteld voor het ontwerp van het Belgische paviljoen op de Expo 2015 in Milaan. Het paviljoen benadrukt het belang dat België hecht aan duurzame ontwikkeling, en plaatst

tegelijk de technologische innovaties en identiteit van ons land in de schijnwerpers. De thema's van de Expo moeten terugkomen in alle elementen van het paviljoen, van de architectuur over de details van de encenering tot de gastronomie. Zo wordt de expertise van België inzake voedingsinnovatie in beeld gebracht met behulp van extreem realistische 3D-modellen van insecten die vandaag een innoverend alternatief vormen voor dierlijke proteïnes.

**Manu:** Dat is de reden waarom we onszelf definiëren als een multidisciplinaire studio. We zien animatie in de breedste zin van het woord, want we bieden ook vernieuwende alternatieven voor traditionele audiovisuele producten.

### Hoe heeft de economische situatie in Spanje jullie beïnvloed?

**Wendy:** De economische crisis heeft de kaarten ontegensprekelijk anders geschud voor Spanje. De crisis heeft het er niet makkelijker op gemaakt, maar ze heeft ook nieuwe kansen gecreëerd. Veel kleine ondernemingen hebben zich in de loop van de laatste jaren ontwikkeld.

**Manu:** Ik ben middenin de crisis in Spanje beland. Dat bleek evenwel de ideale drijfveer om creatief uit de hoek te komen en nichemarkten te ontginnen. We hadden niets te verliezen en alles te winnen.

### Hebben jullie nog andere projecten?

**Wendy:** We zijn hier goed ingeburgerd. De studio is in volle groei. Niet alleen in Spanje en België, maar ook op internationaal vlak.

**Manu:** We zijn klein, maar we zien de zaken groots. We hebben absoluut groeiperspectieven, maar we laten ons project op zijn eigen ritme groeien.



**INFO** Emmanuel@theothers.tv &

Wendy@theothers.tv

Meer weten over de Expo Milaan 2015:

WWW.EXPOMILANO2015.BE





## Vlaamse week in Gdansk

Culturele en economische banden met Poolse havenstad aangescherpt

Tal van activiteiten zetten tussen 14 en 21 maart de kwaliteitsvolle en duurzame samenwerking tussen Vlaanderen en het Poolse Gdansk in de kijker. Poolse en Vlaamse verenigingen en organisaties vonden elkaar voor de uitwerking van het programma. Minister-president Geert Bourgeois en de burgemeesters van Gent en Mechelen bezochten de Poolse havenstad naar aanleiding van dit gebeuren. Ook VIW-vertegenwoordigster Annick Van Hool ging de sfeer opsnuiven in Gdansk. **AUTEUR** ANNICK VAN HOOL

**A**lgemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Polen, de heer Yves Wantens, en zijn voorganger Koen Haverbeke namen het initiatief voor de Vlaamse themaweek in Gdansk. Verschillende thema's kwamen bij dit project aan bod: stadsontwikkeling, maritieme en economische relaties, cultuur en erfgoed. Een aantal Vlaamse organisaties, zoals onder andere VOKA, Flanders Investment and Trade en de Vlaamse Confederatie Bouw werkten voor de gelegenheid nauw samen met hun Poolse collega's. Ook Ciné Privé, een Vlaams rondtrekkend film- en mediafestival, trok naar Gdansk. Samen met lokale partners en filmmakers zetten ze er een Pools/Vlaams kortfilmprogramma op en een interactief parcours door Nowy Port. Deze nieuwe havenwijk aan de Oostzee in Gdansk is in economisch

opzicht heel belangrijk. De Vlaamse havenstad Gent heeft dan ook een eeuwenoude maritieme band met Gdansk. Mechelen is dan weer nauw betrokken bij het project omdat de kleinzoon van de Mechelse familie van den Blocke in Gdansk een scherm school bouwde op de plaats van het huidige Shakespeare theater.

### DOOR ANNICKS OGEN

VIW-vertegenwoordiger Annick Van Hool was voor de stichting aanwezig op de festiviteiten in Gdansk en vertelt over haar ervaringen.

"Naar aanleiding van de Vlaamse week, bracht ik op woensdag 18 maart een bezoek aan Gdansk. Een hele belevenis die al begon met de treinreis vanuit mijn thuisstad Warschau. Vroeger nam het traject Warschau-Gdansk zes uur in beslag, nu duurde mijn reis dankzij de 'Pendolino', de Poolse TGV, slechts drie uur."

"Het uitzicht van de stad Gdansk was een hele verrassing. Ik was er al zeven jaar niet meer geweest. De oude pracht van de stad komt weer tot leven dankzij de mooie renovaties van de voorbije jaren. Toegegeven, er is nog werk aan de winkel, maar het is duidelijk dat de oude Hanzestad weer de glorie krijgt van weleer."

"In de namiddag volgde ik een seminarie van Flanders Investment and Trade (FIT), onder leiding van de heer Guido Scharpé. Vlaanderen werd er met steden als Zeebrugge en Gent voorgesteld als logistieke hub. Een bijzonder intens programma, met verschillende sprekers en de vele korte informatiesessies van maximum vijftien minuten maakten er een interessante namiddag van. Hopelijk opent dit de deur voor meer samenwerking tussen Vlaanderen en Polen"

"De avond bracht ik door met cultureel entertainment van niveau. In het Shakespeare theater van Gdansk woonde ik het concert 'Les Tisserands' bij. Het Shakespeare theater van Gdansk werd in 2014 heropend na een volledige heropbouw. De bouw gebeurde gedeeltelijk volgens de plannen van het oorspronkelijke gebouw uit de 16e-17e eeuw, ontworpen door de architect Abraham van den Blocke – wiens wortels in Mechelen te vinden zijn" "Het muziekgezelschap 'Les Tisserands' bestaat uit leden van verschillende groepen: Amorrroma, Traces en Zefiro Torna. Zij stellen muziek voor die doordrongen is van de geest van de Katharen, een religieuze beweging uit de 12e en 13e eeuw. Het stuk verenigde oude klanken en instrumenten met hedendaagse jazz en folk. Het muziekgezelschap leefde en beleefde haar muziek en gaf dit door aan een bijzonder dankbaar en enthousiast publiek. Het concert kreeg een introductie door de president van de stad Gdansk, door de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Polen Yves Wantens, en door Vlaams minister-president Geert Bourgeois."

"De volgende dag terug in Warschau bleef ik nog even in de stemming met een lunch naar aanleiding van het bezoek van minister-president Geert Bourgeois. Deze lunch bracht zo'n twintig zakenmensen bijeen om een kort "tour de table" te geven van wat bij de Vlaamse ondernemers in Polen leeft. Dat leverde een uiterst interessant en open gesprek op." 



Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Polen, de heer Yves Wantens, introduceert het concert 'Les Tisserands' in het Shakespeare theater in Gdansk.



Minister-president Geert Bourgeois en VIW-vertegenwoordiger Annick van HOOL in Polen



# Piazza

## Tikken tegen de maan



Tikken tegen de maan is een verzamelwerk van vijftig kindergedichten uit Nederland en Vlaanderen, samengebracht door Joke Van Leeuwen. Dit met prachtige en verscheiden illustraties die speciaal voor dit boek gemaakt werden, elke afbeelding door een andere illustrator. Daarmee biedt deze bloemlezing ook een inzicht in de moderne illustratiekunst in Nederland en Vlaanderen. Het opent een wereld van woord en beeld op het hoogtepunt van hun originaliteit. Poëzie van vroeger (1947) tot nu (2008) vertellen over dromen, de wereld ontdekken en omgaan met verdriet. Zo lees je *Koning Lariloff is ziek* van Annie M.G. Schmidt, *Brussel-Noord* van Hans Dorrestijn en *Ik ben al groot* van Hans Kuyper. De gedichten verwoorden herkenbare kinderervaringen en "er is veel humor in te vinden, die soms flauw is, maar vaak genoeg aangenaam verfrissend", aldus Joke Van Leeuwen.

### INFO

Bestel dit boek met 50 kindergedichten van Ons Erfdeel met thuislevering voor € 17,50 in België, € 19,50 bij verzending binnen Europa, € 25,00 naar andere landen. Tip: geniet van een korting bij de aankoop van meerdere boeken. Zo krijg je *Waarom een buitenboortmotor eenzaam is* erbij voor € 30 in België, € 33 bij verzending binnen Europa, € 45 wereldwijd via [WWW.ONSERFDEEL.BE](http://WWW.ONSERFDEEL.BE)

## Waarom een buitenboordmotor eenzaam is



Spelen met taal, dat doet Joke Van Leeuwen in *Waarom een buitenboordmotor eenzaam is*. Dit boek van *Ons Erfdeel* is niet alleen voor kinderen, het is ook voor andere mensen. Joke vertelt speels en informatief. Waarom aapmensenen mensapen zijn bijvoorbeeld. Wat ezelsbruggetjes zijn en waarom een woordenboek werkt zoals die is. Je vertrekt op een avontuur voor jong en oud, door de geschiedenis van het Nederlands. "Van het Oudnederlands van heel lang geleden (dat toen helemaal niet oud was!), tot het moderne Nederlands vandaag in Vlaanderen en Nederland." Op je ontdekkingsreis kom je te weten waarom we geen zeventigduizend letters hebben. Waarom we wel één raaf, twee raven zeggen, maar niet één *keuk*, twee *keuken*. En waarom niet, net zoals in het Duits, één woord voor broers en zussen, dat wordt dan misschien *brussen*? Laat je verrassen, inspireren en hou zeker de glimlach niet tegen, want de Nederlandse taal is allesbehalve saai, zo blijkt.

### INFO

Bestel dit boek voor je kinderen, of gewoon voor jezelf. Met thuislevering voor € 17,50 in België, € 19,50 bij verzending binnen Europa, € 25,00 naar andere landen. Tip: geniet van een korting bij de aankoop van meerdere boeken via [WWW.ONSERFDEEL.BE](http://WWW.ONSERFDEEL.BE)

## Lannoo's autobook Spanje, Portugal



Spanje is een bijzonder populaire bestemming voor Vlamingen. Niet alleen om te reizen, ook als tweede- of zelfs hoofdverblijfplaats. Vorig jaar werden volgens de Algemene Raad van Notarissen in Spanje maar liefst 3507 woningen in Spanje verkocht aan Belgen. Hoog tijd dus voor Lannoo om na Frankrijk, Italië en Duitsland ook Spanje en Portugal in een auto-gids te gieten.

Laat je betoveren door de Spaanse zandstranden, bodega's en charismatische dorpjes. Prachtige foto's brengen de mooiste plekken van Spanje en Portugal in beeld. Dit massieve verzamelwerk toont dat het Iberische schiereiland veel te bieden heeft en bespreekt unieke plekken in de verschillende streken: van het groene Galicië tot de Canarische eilanden met hun 'eeuwige lente'. Maak een keuze tussen de elf voor u uitgestippelde routes die niet alleen leiden naar fascinerende bestemmingen, het draait ook om de weg ernaartoe. Die zal minstens even indrukwekkend zijn met de vele tussenstops: een snuifje cultuur, fauna en flora in al zijn verscheidenheid en een vleugje geschiedenis, Spanje en Portugal bieden het allemaal.

Lannoo's autobook combineert adembenemende foto's, nuttige uitleg en tips met een praktische wegenatlas voor zij die al eens graag zonder gps op uitstap gaan.

### INFO

Lannoo's autobook Spanje, Portugal is verkrijgbaar in de boekhandel, of rechtstreeks op de website van Lannoo. Het boek heeft 448 pagina's en is gebonden met leeslint. Prijs: € 39,99 [WWW.LANNOO.BE](http://WWW.LANNOO.BE)



#### WAAROM NEW YORK?

Mijn man is een Brit en ik vertrok met hem naar Ierland. Toen zijn Amerikaanse werkgever hem overplaatste naar New Jersey, volgde ik. Dat is intussen 31 jaar geleden. We hadden vier jaar in Ierland gewoond, hadden een dochter van twee en ik was zwanger van een tweede kind. In Ierland woonden we tussen de schapen en natuur, in de VS kwamen we in een andere omgeving terecht ver van familie en vrienden. Dat vergde een grote aanpassing.

#### WAAROM VIW-VERTEGENWOORDIGER?

Ik was al lid van de vereniging Vlamingen in de Wereld regio New York sinds de opstart ervan. Het contact met andere Vlamingen was voor mij belangrijk en ik probeerde aan alle clubactiviteiten deel te nemen. Vlak voor de viering van het 25-jarig bestaan nam ik de functie als voorzitter van de groep over van Leen Provost. Dat was in 2011. Ik heb mijn band met Vlaanderen altijd gekoesterd en probeer er ook twee keer per jaar op vakantie te gaan.

#### JE KINDEREN GROEIDEN OP IN DE VS?

Ja, onze twee jongste dochters zijn hier geboren en de oudste was nog een peuter toen we in New York toekwamen. Zij voelen zich op en top Amerikaans, maar hebben ook een sterke band met hun familie in Vlaanderen. De jongste woont nu in Zwitserland, maar ik spreek haar soms vaker dan mijn dochters die in de VS wonen. Technologie heeft veel veranderd.

#### EMIGREREN NU OF VROEGER, EEN TOTAAL ANDERE ERVARING?

Toen ik emigreerde, waren telefoon en briefwisseling de enige manieren om contact te houden met familie en vrienden op het thuisfront. Hier in de VS belde ik regelmatig naar mijn ouders, maar

dat was echt wel duur. In Ierland hadden we zelfs lange tijd geen telefoonaansluiting. Dat kunnen jonge mensen zich nu niet meer voorstellen. Er is zo veel veranderd. Nu kan je elkaar praktisch elke dag zien via internet, maakt niet uit hoe ver je woont.

#### AMERIKAANSE OF BELGISCHE NATIONALITEIT?

Ik heb de Amerikaanse nationaliteit aangenomen en ben zo ooit mijn Belgische nationaliteit verloren. In die tijd kon je nog geen dubbele nationaliteit hebben. Ik heb gelukkig twee jaar geleden, vlak voordat de wet weer veranderde, mijn Belgische nationaliteit teruggekregen. Sindsdien moet je in België wonen om de nationaliteit aan te vragen. Mensen vroegen mij waarom ik het zo belangrijk vond om die Belgische nationaliteit terug te krijgen, maar ik kan het moeilijk uitleggen. Ik voel mij zelfs na al die jaren nog steeds Vlaming, misschien meer zelfs. Het is mijn thuis, ook al zal ik er waarschijnlijk nooit meer wonen.

#### WELKE ACTIVITEITEN ORGANISEERT VIW NEW YORK?

Het hoogtepunt van het jaar is steeds ons sinterklaasfeest, een activiteit die in trek is bij jonge gezinnen. Daarnaast maken we elk jaar een herfstwandeling en organiseren we onder andere bezoeken aan musea. Onlangs gingen we bijvoorbeeld naar het MoMath en lunchten we samen in een Belgische bistro met Belgische keuken en Belgisch bier. Vooral dat laatste verklaart waarschijnlijk de populariteit van de bistro bij de Vlamingen in de Big Apple.

#### TIP: WOON JIJ IN DE REGIO NEW YORK?

Bekijk dan op [www.viwnewyork.com](http://www.viwnewyork.com) alle activiteiten. Je kan de club ook via Facebook volgen of je inschrijven op nieuwsberichten.

AUTEUR: JESSICA JACOBS

# GESP VIW T

KAAT HIGHAM-BOUEN

VIW-VERTEGENWOORDIGER REGIO NEW YORK

WISKUNDEDOCENT AAN HET BERGEN

COMMUNITY COLLEGE

IN NEW JERSEY SINDE 1984

## OFFICIËLE VERTEGENWOORDIGERS VLAMINGEN IN DE WERELD

# colofon

### VLAMINGEN IN DE WERELD

is het driemaandelijks tijdschrift van de gelijknamige Stichting van Openbaar Nut, de enige belangenvereniging voor Vlamingen die in het buitenland (willen) wonen, leven, werken.

Nummer 90 zomer 2015

### CORRESPONDENTIEADRES & RECLAMEREGIE

Vlamingen in de Wereld,  
Zenith-gebouw  
Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel  
Tel.: +32 (0)2/201 73 84  
info@viw.be, www.viw.be

### ABONNEMENTEN

50 euro, dit is het forfait om gebruik te maken van de VIW-dienstverlening. Een lidmaatschap op het tijdschrift zit hier inbegrepen, alsook de toegang tot de ledenpagina's van de website en de diverse voordelen die VIW haar leden biedt.

IBAN: BE 73 411503717160  
Swiftcode (BIC): KREDBEBB

Met als mededeling 'Ledenpakket VIW'  
Betalen via creditkaart kan uiteraard ook.  
Raadpleeg hiervoor [www.viw.be/nl/lid-woorden](http://www.viw.be/nl/lid-woorden)

### REALISATIE

Drukkerij Geers Offset nv

**NA ELKE VERZENDING** krijgen wij stevast een aantal exemplaren retour wegens foutief adres. Gelieve het secretariaat van uw gewijzigde adres op de hoogte te brengen a.u.b.

### VIW RESPECTEERT DE WET

op de privacy.

VIW is lid van de Unie van de Periodieke Pers.



### RAAD VAN BESTUUR VLAMINGEN IN DE WERELD

Jan VAN DOREN, voorzitter  
Bernadette ALLAERT, Kathleen BERTIER, Eddy BONNE,  
Jan BUYSE, Julius CANDRIES, Annik CRYNEN, Hans DE  
BELDER, Jules DE BRUYNE, Rik DECAN, Lot DE GEYTER,  
Leo DELCROIX, Marie-Jeanne DE MOORTEL, Maria  
DIERICK, Joost DUFLU, Guido GYSEMANS, Greta  
ICKX, Erik JONNAERT, Guido JURET, Sylvain F.  
KEMPENEERS, Nina MEES, Ine MORTELMANS, Johanna  
NEYT, Erik PORTUGAELS, Annick SCHRAMME, Matteo  
SERENI, Karl STEPPE, Walter M. THIEBAUT, Claire  
TILLEKAERTS, Evrard VAN DER PERRE, Els VAN DE SIJPE,  
Ria VAN ELSLANDE, Piet VAN WAAYENBERGE, Remi  
VERMEIR, Diane VERSTRAETEN, Roland WAEYAERT

### STRUCTURELE SPONSORS

DEME, DIBISS, Gosselin Group,  
Ondernemingen Jan De Nul nv

Met de steun van de Vlaamse overheid.



De Vlaamse overheid kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de publicaties.

**ALGERIJE**  
ALGIERS  
STROOBANDT RONNY

**ARGENTINIË**  
BUENOS AIRES  
REMAUT REINHILDE

**AUSTRALIË**  
ADELAIDE  
DE COCK (DECO) RUDI en  
RASPOET INEZ

**PERTH**  
VAN DER ECKEN TINEKE

**VICTORIA**  
DEMUYNCK NANCY

**BRAZILIË**  
SAO PAULO  
PUYNEERS PETER

**CANADA**  
ONTARIO/PICKERING  
ELSIER BRUNO

**NEW BRUNSWICK**  
BODART FANNY

**QUEBEC**  
FOCQUET MIREILLE

**CHILI**  
SANTIAGO  
MAGNUS ANNEMIE

**COLOMBIA**  
BOGOTA  
OTTEN FILIP

**COSTA RICA**  
LIBERIA  
MATTON MAUREEN

**DENEMARKEN**  
HORSBOLM  
SWERTS SOPHIE

**DOMINIKAANSE REPUBLIEK**  
LA ROMANA  
DEMYTTENAERE INGE

**DUITSLAND**  
MUNCHEN, BEIEREN  
DE JONGHE ANNE-MARIE

**ECUADOR**  
QUITO  
DE VUYST PIET

**FILIPPIJNEN**  
MANILA  
GEERTS PETER

**FINLAND**  
HELSINKI  
RAEYMAEKERS SVEN

**FRANKRIJK**  
PARIJS  
GOEZE ANDRE

**NORD-PAS DE CALAIS**  
VAN DIEST SASKIA

**ILE DE FRANCE**  
BORIAU FREDERIK

**LYON**  
GOORDEN ANN

**GAMBIA**  
BAKAU  
GOOSSENS BART

**GROOT-BRITANNIË**  
LONDEN  
VERMYLEN DAVID

**HONGARIJE**  
BOEDAPEST  
TEMMERMAN KIM

**IERLAND**  
DUBLIN  
VANHOUCHE JACQUES

**IJSLAND**  
KOPAVOGUR  
VAN DE PUTTE - KJARTAN KOEN

**INDIA**  
BANGALORE  
VERFAILLIE ELS

**CHENNAI**  
BAEYENS GUY

**MUMBAI**  
REYNAERS ELS

**INDONESIË**  
BALI  
KERREMANS RUDY

**JAKARTA**  
WOUTERS PAUL

**ITALIË**  
BOLOGNA  
SALSI SONIA

**MILAAN**  
VERSTREKEN MARLEENTJE

**JAPAN**  
OSAKA  
CATRYSSSE BERNARD

**KENIA**  
NAIROBI  
GEETS PETER

**LUXEMBURG**  
STEINSEL  
DE CORTE FRED

**MALAWI**  
ZOMBA  
HENDRICKX MIEKE

**MALEISIË**  
KUALA LUMPUR  
VAN LEUVEN SOFIE

**NIJEU ZEELAND**  
AUCKLAND  
DE BELDER MINE

**CHRISTCHURCH**  
ROTTIERS PATRICK

**NOORWEGEN**  
KOLSAS  
VAN LAENEN FILIP

**PANAMA**  
CHIRIQUI  
BOGAERT BERTRAND

**PARAGUAY**  
CAPITAN MIRANDA -  
ITAPUA  
GODEFROID CONNY

**POLEN**  
WARSAU  
VAN HOOL ANNICK

**PORTUGAL**  
LISSABON  
EVENPOEL KATRIEN

**QATAR**  
DOHA  
DE BRUYCKER ILSE

**ROEMENIË**  
BOEKAREST  
VANGANSBEKE LUK

**BOEKAREST**  
PLOVIE PASCAL

**RUSLAND**  
MOSKOU  
TACHELET ILSE

**SERVIË**  
BELGRADO  
DELVA GILBERTE

**SPANJE**  
ALICANTE/ALTHEA  
RYCKAERT DIETER

**CATALONIE / BARCELONA**  
WOUTERS MYRIAM

**MADRID**  
DAUWE MIEKE

**MALAGA / MARBELLA**  
SIREJACOB YVES

**TENERIFE**  
VERHOEST ROGER

**VALENCIA**  
LESAGE KRISTIEN

**SURINAME**  
PARAMARIBO  
HELDERWEIRT TOM

**TANZANIA**  
ZANZIBAR  
VERSCHELDEN LUC

**THAILAND**  
BANGKOK  
BULL EDDY

**TUNESIË**  
TUNIS  
DE JONGHE SOLANGE

**VERENIGDE ARABISCHE**  
EMIRATEN  
DUBAI  
VAN DURME THIERRY

**VIETNAM**  
HANOI  
LAUKENS PHILIPPE

**VSA**  
ARIZONA / PHOENIX  
WYNANT AL

**CALIFORNIA, MONTEREY**  
FIERS VERA

**COLORADO / GOLDEN**  
KENNEDY VERA

**FLORIDA / APOLLO BEACH**  
BINARD JOSEPH

**GEORGIA / ATLANTA**  
CLOET MIEKE

**ILLINOIS / CHICAGO**  
RYCKBOSCH BART

**OREGON / PORTLAND**  
VERMEULEN STEFAAN

**NEVADA / LAS VEGAS**  
VANDEKERCKHOVE FRANK

**NEW YORK / NEW YORK**  
HIGHAM - BOUTEN KAAAT

**PENNSYLVANIA /**  
PHILADELPHIA  
MERTENS DAISY

**WASHINGTON DC**  
QUINTYN MARC

**WISCONSIN / BRUSSELS**  
BINARD JOSEPH

**ZUID-AFRIKA**  
KAAPSTAD  
GOOS DANIEL

**ZWEDEN**  
BOLLNAS  
VAN LOUWE LUC

**STOCKHOLM**  
VANHOVE TINY

**ZWITSERLAND**  
GENEVE  
DE CEUSTER BERT

**ZURICH**  
ADRIAANSEN INSUN



# Exclusieve kortingen voor VIW leden !

Voor meer inlichtingen : [www.viw.be](http://www.viw.be)

Reserveringsdienst: ☎ +32 2 801 04 19 of 20

@ [expatservices@europcar.com](mailto:expatservices@europcar.com)

